

De Wegwijzer

Informatieblad van de Protestantse Gemeente Landsmeer, Kadoelen, Den IJp en Purmerland

36^e jaargang – nr 7

september/oktober 2024



Jaartheme 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk'

Om te beginnen	3
PersoonsWijzer Cora Cadallah	3
Ter overweging	4
Bij de diensten	6
Meeleven	9
Activiteiten	10
Vredesweek 2024 ‘Samen voor vrede, nu’	11
Een uurtje Johannes de Heer Groene kerk	12
Kerkenraad	14
Diaconie	15
Jeugd Startzondag/Ontbijt	16
Kinderpagina	18
Activiteitenagenda	19
Kerkdiensten	20

Heeft u vragen of opmerkingen stuur die svp naar de Communicatie Commissie of één van de contactpersonen in de Colofon.

communicatie@pglandsmeer.nl

www.pglandsmeer.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE LANDSMEER - DE WEGWIJZER

Abonnementsprijs is €15,00 per jaar.

IBAN: NL49 INGB 0005914101 tnv De Wegwijzer

De volgende Wegwijzer verschijnt rond 20 oktober 2024 en beslaat een periode van 6 weken. (inhoud loopt tot 1 december)
U kunt de kopij inleveren tot uiterlijk 30 september 2024 of in de brievenbus bij Het Kruispunt.

Hoofdredactie Wegwijzer: wegwijzer@pglandsmeer.nl

mw. Cora Rijswijk-Samsom, Dorpsstraat 53, T: 06 44779709

mw. Saskia Mulder-Visser, Zwaansburg 7, T: 06 13542863

Distributie: dhr. Jelle Attema, Lepelaarstraat 14, T: 4824187

HET KRUISPUNT - www.pglandsmeer.nl

Calkoenstraat 12a, 1121 XB Landsmeer T: 4821402 / 06 519 02666

Beheerders kerk: beheerder@pglandsmeer.nl

mw. Aytin Goede, Dorpsstraat 8, T: 06 519 02666

mw. Anneke van Zanten, Radboud 11, T: 06 34014205

Predikant: Vacant

Preses: preses@pglandsmeer.nl

mw. Flora Doeve, Noordeinde 145, 1121AK, T: 06 425 37107

Scriba: scriba@pglandsmeer.nl

Dhr. Jan Rijswijk, Dorpsstraat 53, 1121 BV, T. 4825381

Pastoraal team: pastoraat@pglandsmeer.nl

Voorzitter: mw. Petra Tasseron, Landsmeerderdijk 145,1035 PT. T: 06 283 39814

Cobie Beenhakker T: 4821258, Annie Goede T: 6312650,

Maartje Greunsven T: 06 14947569, Joke Grevenstuk T: 4821181,

Hanny de Jong T: 4823622, Joost Oortwijn T: 6837565, Cora Rijswijk T: 4825381,

Mieske Slik T: 4824733, Marianne de Vries-de Gier T: 06 12056475,

Marianne de Vries-Nugteren T: 06 46523019, Wendy Zoutendijk T: 4826753

College van Kerkrentmeesters: cvk@pglandsmeer.nl

Secretariaat: mw. Ank de Cleen, Dr. M.L.Kingstraat 31, 1121 CR, T: 4822673

Giften, Collectebonnen & Overeenkomst Periodieke gift:

Penningmeester: dhr. Hans Klaasen, Schoolstraat 16, 1127 PZ Den IJp, T: 4824166

of stuur een e-mail naar: penningmeester@pglandsmeer.nl

Collectebonnen 40 per vel van € 20,- € 40,- en/of € 80,- (ovv Collectebonnen)

Financiële bijdragen: NL86 RABO 0334401739 tnv Protestantse Gemeente Landsmeer

Kerkelijk bureau: kerkelijk.bureau@pglandsmeer.nl

mw. Anneke van Zanten-Disseldorp, Radboud 11, 1121 HS, T: 4826128

Diaconie: diaconie@pglandsmeer.nl

Secretariaat: mw. Jannica Visscher, Nijenrode 35,1121HR, T. 0206313297

Financiële bijdragen: NL73 RABO 0334433983 tnv Diaconie Landsmeer

Autodienst: Gera Knibbe, T: 06-44716818

Oecumenisch beraad:

Penningmeester: mw. Corry Stellema-van Leeuwen, Robinsonhaven 20,

T: 3378400. Bankrek.: NL84 RABO 0334 4264 13 tnv Oecumenisch Beraad

Om te beginnen

'Als nieuw. Leven in het licht van Gods Koninkrijk'.

Dat is het jaarthema seizoen 2024/2025 van de Protestantse Kerk. De insteek is om de gemeente met andere ogen naar haarzelf en haar omgeving te laten kijken om zo met elkaar fris aan het nieuwe seizoen te beginnen. (bron PKN)

Startzondag. Feestelijk begin van een nieuw seizoen. Er komt veel voorbij in een jaar. Helemaal als vacante gemeente. Iedereen doet zijn best en toch merk je soms dat een 'sturende hand' van een voorganger ontbreekt.

Ook nu gaat de gemeente weer goed van start. Dank voor allen die dit mogelijk hebben gemaakt. Er is veel werk te doen en dat gebeurt niet uit b.v. hobbyïsme maar omdat men zich verantwoordelijk voelt voor deze gemeente en de kerk in het algemeen.

(Dus als u een oproep leest of hoort, denk dan a.u.b. aan bovenstaande)

Cora Rijswijk

Persoon Wijzer



Dag lieve mensen,
Vanaf vorig jaar rond de tijd van Pasen, land ik regelmatig in jullie midden in de liefdevolle kerkgemeenschap in Landsmeer.

En werd me laatst gevraagd of ik dit stukje wilde schrijven.

Misschien wordt het toch eens tijd om me op deze manier voor

te stellen. Ik ben Cora Gadallah, getrouwd met Mario en zo'n 5 jaar geleden zijn we in het prachtige Purmerland komen wonen. Ben geboren en getogen in het Noord-Brabantse rivierendorp Werkendam, in een oud karakteristiek huis buiten de dorpskern aan een dijk langs de Merwede.

Zomers gingen we altijd steevast de Biesbosch in met het werkschip van mijn vader, en allerlei nevenvaartuigen zoals surfplank, roeiboort en zeilboot. We leken dan wel padvindsters in familievorm. Een feest was het in en op het water. Met ook vol avontuur nauwe kreekjes verkennen tussen struiken en bomen in een klein bootje, met zoemende venijnig stekende insecten en schrijnende scherpe uitstekende takken en brandnetels. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, haha

De herinneringen spelen de beelden opnieuw af voor mijn geestesoog.

Zowel de polders met hun dieren, als het water trekt me nog steeds, daarom is het zo heerlijk om nu weer een klein stukje paradijs te mogen bewonen binnen Gods prachtige schepping, met heerlijk uitzicht over de beschermde weilanden met weidevogels.

Het is fijn om hier thuis te zijn, ook na intensieve werkdagen binnen de werkzaamheden van onze (horeca en winkel) bedrijven in hartje Amsterdam. Mario draagt zorg voor het operationele gedeelte met zijn teams, en ik het administratieve gedeelte met mijn team.

Daarnaast dragen we dagelijks zorg voor mijn schoonmoeder die onder onze hoede verblijft. Ze is in de late fase van haar bestaan, ze heeft Alzheimer en vasculaire dementie, waardoor ze geheel hulpbehoevend is en op een geestelijk level is aangekomen van een peuter van ongeveer anderhalf jaar.

Prima op m'n plek voelend hier, alsook regelmatig in de kerk met jullie samen. Zelf zijn we lid van de Koptisch Orthodoxe kerk in Amsterdam-Noord. Maar ik kom graag als verrijking daarop, bij jullie, en overweeg de mogelijkheid van meelevend lidmaatschap.

Hartelijke groet,

Cora Gadallah

Als de kerkdienst voorbij is

Als de kerkdienst voorbij is, wat nemen we dan mee? Ik betrap me er wel op dat ik een kwartier na de handdruk van de voorganger amper meer iets kan reproduceren van de dienst. Welk lied vond ik extra mooi? Waarover ging de preek? Als je dan bedenkt dat een voorganger uren heeft besteed aan de voorbereiding van die dienst lijkt dat nogal een ondankbare taak.

De wereld draait al eeuwen rond en wij zitten nu, op dit moment van de geschiedenis, in de kerk. Voor dat wij bestonden zijn er talloze generaties geweest die dat ook gedaan hebben, misschien zaten je eigen voorouders wel in dezelfde zaal. En nu is het onze tijd. Al die eeuwen hebben mensen God gezocht, liederen voor Hem gezongen, geluisterd naar preken. Nu is onze generatie aan de beurt. Wat gaan we daarmee doen? Stopt het bij ons of is er juist ruimte voor een nieuw begin? Dit is onze tijd om God te zoeken.

Een persoonlijke vraag:

Daag jezelf na afloop van de dienst eens uit.

1- Stel dat je moest preken over dezelfde tekst, wat zou jij dan zeggen?

2- Wat is er nodig om jou te laten luisteren?

3- Als God echt door de Bijbel dingen kan zeggen, is het de moeite waard om dat serieus te onderzoeken.

4- Wat hebben die oude woorden die in de kerk te horen zijn voor ons te betekenen?

Er is een lied dat ik graag zing als antwoord op de zegen, lied 425. Prachtige tekst van Rikkert Zuiderveld en een prachtige melodie, dat vind ik.

U ook?

(Melodie: volksmelodie uit Wales)

Ellen de Paauw

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord,

in Christus verbonden,
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord.

Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien
tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven,
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal.

Bij de diensten

Hoe leef je oprecht, hoe maak je de juiste keuze, hoe verhoud je je tot je naaste. In de komende lezingen staan deze vragen centraal.

Zondag 8 september, 12e van de zomer

Kleur: groen

Deuteronomium 4: 1-2; 9-20

Handelingen 11: 1-18

Houd je aan de geboden, laat je niet verleiden tot vreemde goden (geld, aanzien, macht), leef niet krampachtig, maar laat je leiden door wat de Geest je hart ingeeft.

Zondag 15 september, 13e van de zomer

Kleur: groen

Jesaja 45: 20-25

Handelingen 13: 13-16; 42-52

Centraal in de lezingen van vandaag staan rechtvaardigheid en gerechtigheid voor allen die hier in willen geloven, niemand uitgezonderd.

Zondag 22 september, 1e van de herfst

Kleur: groen

Deuteronomium 13: 2-6

Handelingen 15

Onverwacht kun je in verwarring komen, moet je kiezen tussen goed en fout. Maar hoe onderscheid je goed van fout?

Zondag 29 september, 2e van de herfst

Kleur: groen

Numeri 11: 24-29

Handelingen 24: 1-23

Goed, kwaad, argumenten, afwegingen. Het is te veel, te zwaar voor Mozes alleen. Ook Felix de procurator (bestuurder) van Judea krijgt hier mee te maken als de van laster beschuldigde Paulus voor hem verschijnt. Hij weet niet wat hij hier mee aan moet en laat het maar op zijn beloop....

Zondag 6 oktober, 3e van de herfst

Kleur: groen

Maleachi 2: 10-16

Marcus 10: 13-16

De mens heeft een vrije wil en daarmee een grote verantwoordelijkheid. Gedraag je daar naar en sta open voor Gods nieuwe wereld.

Zondag 13 oktober, 4e van de herfst

Kleur: groen

Deuteronomium 15: 1-11

Marcus 10: 17-31

In het gebouw van de VGK Immanuël te Paarl, Zuid-Afrika staat een spreuk: "Barmhartigheid zonder Warmhartigheid is Armhartigheid". Mooie tekst, maar probeer daar eens naar te leven...

Zondag 20 oktober, 5e van de herfst

Kleur: groen

Jesaja 29: 18-24

Marcus 10: 32-45

Heb geduld, het komt goed. Maar dat betekent niet dat jij op de eerste plaats komt. Probeer dat te begrijpen.



Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk

Centraal bij dit jaarthema staat de gelijkenis 'De werkers in de wijngaard' (Matteüs 20, 1-16). In deze gelijkenis is iets te proeven van de vreemdheid én het bevrijdende van het koninkrijk. Jezus zet alle menselijke verwachtingen op zijn kop. De arbeiders die pas laat op de dag zijn begonnen, ontvangen net zoveel loon als de arbeiders die de hele dag gewerkt hebben. Hun loon is geen loon naar werken maar genadeloon. Ondertussen klinkt in deze gelijkenis ook een uitnodiging: je kunt elk uur aanhaken bij het werk in de wijngaard. Als we ons richten op het hemelse licht dat nu al over onze werkelijkheid valt, scherpt dat het zicht op onze verantwoordelijkheid voor de medemens, voor de schepping, voor ons samenleven.

Illustratie 'Als nieuw!'

- Het gouden hart en de kroon worden tegelijk vastgehouden. Waar hart en handen bij elkaar komen, gebeurt er iets.
- De handen (in gebed) reiken naar elkaar en geven zo het geloof handen en voeten.
- De witte lijn is een kroon, en tegelijkertijd een kring van mensen die met elkaar verbonden zijn, samen zingen, samen bidden.
- De schaduwlijn met gebogen hoofden: elkaar steunen in vreugde en verdriet.

Bron: PKN

Dagtocht Diaconie

Het is bijna 18 september, wie mee gaat met de dagtocht moet om 08.15 uur bij de kerk zijn, de bus vertrekt om 08.30 uur. Dit keer hebben we een volle bus met maar liefst 50 personen, geweldig! Een verzoekje: wie nog niet heeft betaald kan dit doen bij Hannie Trenning en graag voor 10 september. Het zou fijn zijn als ook zij gezellig kan koffiedrinken bij de koffiestop.

We maken er met elkaar een mooie dag van.

Namens de diaconie, Hannie Trenning

Bijbelstudie voor belangstellenden,

Op 18 september starten we weer met de Bijbelstudie voor belangstellenden.

1x per maand op de woensdagavond komen we bij elkaar om met elkaar te praten over een Bijbelgedeelte. We hebben al een klein groepje bij elkaar om te starten, iedereen is van harte welkom. Het wordt gehouden in de Voorhof van het Kruispunt, aanvang 20.00 uur.

Marianne en Jan.





Vredesweek 2024.

'Samen voor vrede, nu'

In de week die op zondag 22 september begint wordt op woensdag 25 september een lezing gehouden met als onderwerp: 'de Betekenis van de Bergrede voor ons Christenen van Vandaag'.

De lezing wordt gegeven door Harry Pals en vindt plaats in de Vermaning. Deelname aan de bijeenkomst, inclusief eenvoudige maaltijd bedraagt €6,00.

De avond verloopt aldus: inloop 17.30 uur, eenvoudige maaltijd 18.00 uur, lezing om 19.30 uur.

*Is je deur nog op slot?
Zwijgen maakt ongemakkelijk
Net als het hebben van privileges.*

*Ik zou mijn stem geven voor het redden
van een leven.*

*De deur is dicht
Niemand doet open
Hoe komt het dat niet medeplichtig zijn
zo moeilijk is?*

*Het schreeuwt haat en onrecht.
Is onwetendheid dan zaligmakend voor
de extremist?*

*Macht vernedert en trauma doet
vergeten.
Politiek blijkt poezie, diplomatie niets
meer dan ijdelheid.
Woorden slechts letters en waarde een
kwestie van etniciteit.*

*En terwijl we ons luidkeels richten op
dovemansoren
lukt zelfs liplezen hen niet.*

*Op de plek des doods muren van spiegels
en rook,
Zeg mij, hoe vind je de weg als je
ronddoelt?*

*De meerderheid lijkt uit te willen reiken
maar ze kunnen er niet bij.
En wie wel, die aarzelt
want verliezen zullen zij.*

*Horen ze dan niet?
De ademontnemende noodkreten?*

*Ruiken ze dan niet?
De geur van 'ik wil het niet weten'
is nog nooit zo luguber geweest.*

Gedicht door Cissy Joan, voor Pax



En naar solo's van Flora en Dirk, begeleid door David.

Uiteindelijk is het muziek die onze diensten draagt. Wij zingen bijna altijd uit het Liedboek.

In 1973 kwam het liedboek uit.

In 2013 een herziene en uitgebreidere versie, het Nieuwe Liedboek dat we nu gebruiken.

Toch hangen we soms aan liederen van weleer. Lieder met bepaalde nestgeur, zoals de liederen van Johannes de Heer. Met vaak verouderde teksten, maar met herinneringen die we soms vast willen houden. Mijn Drentse oma, overleden in 1970, had een grammofoon met het singletje 'Scheepje onder Jezus' hoede' op de A-kant en op de B-kant stond 'Tel uw zegeningen een voor een'. Als ik een van deze liederen hoor, zie ik oma weer voor me.

Het is de muziek die ons draagt. Heeft u een lied dat u graag wilt zingen? Noteer het dan op het bord in de hal van het Kruispunt en wie weet komt uw lied aan bod. Denk bijvoorbeeld eens aan:

- Ga niet alleen door 't leven
- Veilig in Jezus armen
- Breng dank aan de Eeuwige
- Abba, Vader
- Er is een God die hoort
- Jezus, Hij is Koning
- Samen, in de naam van Jezus
- Wees mijn Leidsman
- De Heer is mijn Herder
- Ik zie een poort wijd open staan
- Lichtstad met de paarlen poorten
- ...

Namens de stuurgroep Eredienst&Liturgie
Ellen de Paauw

Een uurtje Johannes de Heer 🎵 Zingt u mee op zondag 6 oktober van 15 tot 16 uur in het Kruispunt?

Muziek speelt in onze gemeente een onmisbare rol. We zijn blij dat we de beschikking hebben over organisten Anje, Simon en Pieter-Jan voor de begeleiding van de gemeentezang. Zij weten ons op de juiste toonhoogte te brengen en onze stemmen samen te laten klinken.

Op hoogtijdagen pakken we uit. Dan doet een projectkoor mee, worden muziekstukken ingestudeerd en luisteren we naar de klanken van piano, klarinet, gitaar, hobo en harp.



Meditatie vanuit de christelijke traditie in Het Kruispunt in Landsmeer

Op dinsdagavond 10 september 2024 start de meditatiegroep in het Kruispunt met alweer de zesde serie van zes mediatieavonden (om de drie weken) met als thema:

‘Wat betekent vrij zijn eigenlijk?’

Vrij zijn, (in Latijn) vacare, is iets waar we veel waarde aan hechten. We verlangen allen te leven vanuit authentieke vrijheid, zowel persoonlijk als in de maatschappij. Het gaat dan over vrij kunnen zijn voor jezelf, voor de ander, voor vrede, voor God, voor de Bron van ons Leven.

De meditatie brengt ons in een soort innerlijke ruimte die helpt om los te komen van een geprojecteerd beeld van jezelf of verlengstuk van jezelf.

In deze serie willen we verkennen hoe meditatie vanuit de christelijke traditie ons kan helpen vanuit vrijheid (weer) een bezielde leven te leiden. De traditie kent verschillende vormen van meditatie zoals aandacht-, stilte-, (bijbel)tekst-, beeld- en muziekmeditaties. Maar ook labyrintlopen en dansante vormen zoals sacrale dans. In elke meditatiebijeenkomst zullen drie verschillende meditatieve werkvormen geoefend worden, afgewisseld met meditatieve muziek.

Voor wie?

De meditatiebijeenkomsten zijn voor mensen die zich als gelovig én als niet gelovig beschouwen, voor kerkgangers én nieuwe spirituelen. Ook als je geen ervaring met meditatie hebt of je wilt eens kennismaken met (christelijke vormen van) meditatie, ben je welkom

Wanneer en waar?

Dinsdagavonden: 10 sept, 24 sept, 15 okt, 12 nov, 26 nov. en 17 dec 2024

Aanvang: 20.00 uur.

Vanaf 19.45 uur: ontvangst met thee/koffie.

Plaats: Het Kruispunt in Landsmeer

Kosten: Een vrijwillige bijdrage (thee/koffie, verwarming ed) is welkom.

Begeleiding: Rob Boersma

Informatie en opgave: Rob Boersma, tel.: 0204904417 of 0621701349

of per email: r.h.m.boersma@planet.nl

Lees meer op:

<https://www.dorpskerkdurgedam.com/meditatie>



Groene kerk in oecumenisch verband!

Beste mensen, in De Wegwijzer nr. 6 stond eveneens deze aanhef, maar met een vraagteken. Inmiddels kunnen we er een uitroepeten achter zetten ☺!

Jannie Nijwening, Ria van Diepen, Ank de Cleen en Martelly Krielen willen graag het thema Groene kerk meer gestalte gaan geven.

Zoals al beschreven werd, zijn in de doopsgezinde gemeente Den IJp-Landsmeer en onze kerk al veel ‘groene doelen’ bereikt. Dan denken we

bijvoorbeeld aan zonnepanelen, voorzetrampen, isolatie van de muren, ecologische schoonmaakmiddelen en fairtrade koffie/thee.

Maar Groene kerk betekent meer dan dit alleen. Ook willen we graag meer aandacht besteden aan de zorg voor de Schepping.

Niet met ‘het vingertje omhoog’, maar samen ideeën opdoen, elkaar inspireren.

We organiseren 4 bijeenkomsten op de donderdag avond. De data zijn: 3 en 17 oktober, 7 en 21 november.

Op 3 oktober gaan we kijken naar de film *The Letter: A Message for our Earth*, een documentaire uit 2022, waarin paus Franciscus het verhaal vertelt van *Laudato Si’*. Inloop om 19.15 uur, start van de film om 19.30 uur. Daarna discussiëren we over de film.

Op de andere avonden komen de onderwerpen aan de orde: kerken, klimaat en duurzaamheid, waarover we graag met elkaar van gedachten willen wisselen. Dan starten we om 19.30 uur. De bijeenkomsten zijn in Het Kruispunt. Eigen bijdrage voor koffie en thee is gewenst.

U kunt zich opgeven bij Ank de Cleen en Martelly Krielen: maranken@upcmail.nl.

We zien U graag tegemoet!

Met vriendelijke groeten,

Jannie, Ria, Ank en Martelly

Verlag kerkenraad 2 juli 2024

De laatste kerkenraadsvergadering vóór de zomervakantie ging grotendeels over vooruitkijken en het bespreken van lopende zaken.

Vooruit kijken. Gera blijft aan als zondagsdiaken – waarvoor dank – en Anneke Goede treedt noodgedwongen af als zondagsouderling. Dus als u denkt 'die beperkte taak kan en wil ik wel op mij nemen', schroom niet en neem contact op met een van de kerkenraadsleden of uw wijkmedewerker. Over twee jaar bestaat ons dorp officieel zevenhonderd jaar. Maar ons kerkgebouw heeft dan ook iets te vieren: de bouw is dan honderd jaar eerder gestart, namelijk in 1926. Dat kunnen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Dus ook hier: heeft u goede ideeën, laat het ons weten.

Een prille traditie is de gemeentemorgen op een zaterdag in de herfst of winter waarin u wordt bijgepraat over wat er zo al speelt binnen onze geloofsgemeente. Mocht u in het verleden onderwerpen hebben gemist, geef het ons door.

Ook de kerkenraad zelf neemt even tijd voor reflectie en wel op zaterdagmorgen 27 juli. (*helaas kon dat niet doorgaan.*)

Het vinden van vrijwilligers om serieuze taken op zich te nemen begint overal een probleem te worden bij verenigingen stichtingen en kerken. De classis Noord-Holland biedt daarom handvatten na te denken over bestuurlijke samenwerking middels een 'Roadshow' die afgelopen jaar op meerdere plekken en momenten is georganiseerd en waar ook leden van onze

kerkenraad aanwezig waren. Hoewel bij ons nog niet acuut dienen we dit wel in ons achterhoofd te houden. Zo ook de mogelijke ontwikkelingen rond het terrein van 'de Oude Keern'. Liggen hier mogelijkheden of houden wij onze ogen dicht? Ook dit dwingt ons tot nadenken.

Tot slot van de vooruitblikken: een afvaardiging van onze diaconie heeft een bezoek gebracht aan de diaconie van Oostzaan: 'wat doen jullie allemaal?' Inspiratie op doen.

Wat de lopende zaken betreft. Wij zijn al enige tijd 'groene kerk'. Zonnepanelen spouwmuurisolatie ledlampen radiatorfolie, maar ook geen wegwerpbekers, geen cupjes voor koffiemelk en dat soort zaken. Het is onderhand een beetje weggezakt. Vanuit de Doopsgezinde Gemeente kwam het verzoek dit gezamenlijk weer op te pakken. Ank en Martelly hebben zich bereid verklaard dit op zich te nemen – waarvoor dank.

De financiële mensen van het CCBB hebben ontdekt dat op de website van onze PGLandsmeer sprake is van een vacature 20-28 uur. Dit wordt aangepast: we hebben toestemming voor 20 uur. Die uitbreiding tot 28 uur is er mogelijk alleen voor een beperkte tijdelijke aanstelling.

Elektronische apparatuur heeft na een aantal jaren de neiging op ongelegen momenten te haperen. Er is al een nieuwe beamer aangeschaft, maar nu dienen ook twee camera's en hun bediening te worden vervangen. Hoewel buiten de lopende begroting om heeft de

kerkenraad hier toestemming voor gegeven.

Ongewenst gedrag, penningmeesters die er met de kas vandoor gaan, het is van alle tijden maar heeft sinds #metoo een extra lading gekregen. Op steeds meer plekken wordt er daarom een Verklaring Omtrent het Gedrag, een VOG vereist. Uit eerdere verslagen weet u dat wij vroegtijdig met de voorbereidingen zijn begonnen. Per 1 juli 2025 is het binnen de PKN verplicht voor elke vrijwilliger die met kwetsbare personen te maken heeft. Voor kerken is het aanvragen van die VOG gratis. Het kerkelijk bureau heeft alles voor die aanvraag in orde gemaakt, maar de aanvraag zelf dient door de betrokkene te worden gedaan. Wie daartoe in aanmerking komt krijgt een email van het kerkelijk bureau met instructies hoe dit in zijn werk gaat. In de folder 'Een veilige Kerk' die in de hal van Het Kruispunt ter inzage (of ter meenemen) ligt leest u meer over het veiligheidsbeleid, als ook op de website van onze PGLandsmeer.

Na afloop van de vergadering een gezellige nazit in verband met de zomerstop.

Jan Rijswijk, scriba

Kerkrentmeesters

Opbrengst collecten over de periode
16 juni t/m 18 aug.
Totaal € 931,79

15 september: Startzondag, Eigen jeugd

Met startzondag collecteren wij traditioneel voor onze eigen jeugd. Met deze collecte worden materialen en spelen aangeschaft.

22 september: Oecumenische dienst.

Voor deze dienst zoekt de Oecumenische werkgroep zelf een doel.

29 september: Missionair werk

Een van de speerpunten van een toekomstgerichte Protestantse Kerk is samen met de jongere generaties optrekken op het gebied van zingevingsvraagstukken. Niet door automatisch te verwachten dat zij een kerk binnenstappen, maar door daar te zijn waar zij zijn.

Daarom is de Protestantse Kerk betrokken bij festivals als Graceland en Opwekking. Dit zijn bij uitstek plekken waar jonge zinzoekers elkaar ontmoeten. De Protestantse Kerk wil voor hen een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn.

6 oktober: Werelddiaconaat Israël

Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. In het regulier onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving. Kerk in Actie ondersteunt het werk van partnerorganisatie Sadaka-Reut die gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten organiseert. Jongeren ontdekken dat onderling begrip verschillen kan overbruggen.



Jongeren in Israël bouwen aan een cultuur van vrede



Vindplaats van geloof, hoop en liefde

13 oktober: Eigen kerk (CVK)

20 oktober: Werelddiaconaat Indonesië

Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Daarom collecteren we op zondag 20 oktober voor een beter leven voor boeren en hun gezinnen in Indonesië.

Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren bij het overstappen op duurzame landbouw. Ook vormt de kerk spaar- en kredietgroepen en leert ze boeren hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen.



Geslaagden

Dit jaar heeft ook Eddie Sijmons examen gedaan en is geslaagd. Wij wilden ook hem nog even bij deze in het zonnetje zetten! Gefeliciteerd Ed!

Knutselclub

De knutselclub begint dit seizoen op maandag 7 oktober. Traditiegetrouw beginnen we weer het nieuwe seizoen met een bingo. (Altijd prijs 😊)
Leeftijd 8 t/m 12 jaar
Kosten zijn € 0,50 per keer.

Startzondag

Zondag 15 september is het alweer zover, startzondag! Met als jaarthema 'Als nieuw!' We starten traditiegetrouw met een heerlijk ontbijt, 8:30 inloop en om 8:45 ontbijten. Na het ontbijt begint om 10:00 de kerkdienst gevolgd door koffie, thee en limonade met heerlijk zelfgemaakte taart, cake of andere lekkernijen.

Na al dat lekkers starten we met een ja, wat eigenlijk??? Het is nog een verrassing voor ons allemaal. We kunnen alleen verklappen dat u zich 'als nieuw' zult voelen!

Dus zet alvast de datum in de agenda, meer informatie volgt!

U kunt zich opgeven via jeugdouderling@pglandsmeer.nl. Wilt u bakken? Geeft u dat ook op in het bord in de hal of via

jeugdouderling@pglandsmeer.nl

We kijken uit naar uw komst!

Flora en Aytin

De bouw van een hutje voor het Loofhuttenfeest...
Zoek de verschillen.



Datum	Tijd	Activiteit
ledere dinsdag	10.00	Open kerk
ledere donderdag	14.00	Kinderkoor Joebilo
10 september	19.45	Christelijke meditatie
17 september	19.30	Diaconie bij Corry Stellema
18 september	8.15	Dagtocht Diaconie
	20.00	Bijbelstudie voor belangstellenden
24 september	19.45	Christelijke meditatie
25 september	17.30	Maaltijd en lezing Vredesweek -Vermaning
2 oktober	10.00	RK Viering
3 oktober	19.30	Film The letter: A Message
6 oktober	15.00	Johan de Heer zingen
7 oktober	19.30	Diaconie bij Hannie Trenning
15 oktober	19.45	Christelijke meditatie
16 oktober?	20.00	Bijbelstudie voor belangstellenden
17 oktober	19.30	Groene kerk

*Tenzij anders vermeld in **Het Kruispunt***



Kerkdiensten

Zondag 8 september om 10.00 uur

Predikant: Ds. Jan Robbers
Ouderling: Saskia Mulder
Diaken: Peter Heemeijer
Organist: Anje Rietberg
Koster: Ronald de Jongh
Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 8 september om 19.30 uur POP 2000

Predikant: Ds. David van Veen
Ouderling: Flora Doeven
Diaken: Hans Sijmons
Organist:
Koster: Ine van Brenk
Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 15 september om 10.00 uur Startzondag

Predikant: Pastor Cor Ofman
Ouderling: Aytin Goede
Diaken: Harry Kruijenga
Organist: Anje Rietberg
Koster: Arie de Vries
Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 22 september Oecumenische Dienst In de Vermaning - 1^e van de herfst

Predikant: Ds. Aarnoud van de Deijl
m.m.v. Oecumenische werkgroep

Zondag 29 september om 10 uur - 2^e van de herfs

Predikant: Ds. Bart Stobbelaar
Ouderling: Mariannede Vries
Diaken: Gera Knibbe
Organist: Pieter-Jan Aartsen
Koster: Aad Bakker
Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 6 oktober om 10.00 – 3^e van de herfst Bevestiging/afscheid ambtsdragers

Predikant: Ds. Han van Popering
Ouderling: Flora Doeven
Diaken: Corry Stellema
Organist: Anje Rietberg
Koster: Arie de Vries
Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 13 oktober om 10.00 uur – 4^e van de herfst

Predikant: Ds. Aarnoud van de Deijl
Ouderling: Saskia Mulder
Diaken: Hans Sijmons
Organist: Pieter-Jan Aartsen
Koster: Ine van Brenk
Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 20 oktober om 10.00 uur – 5^e van de herfst

Predikant: Ds. Oane Reitsma
Ouderling: Aytin Goede
Diaken: Jannica Visscher
Organist: Simon Plemp
Koster: Aad Bakker
Kinderoppas en kindernevendienst