

# De Wegwijzer

Informatieblad van de Protestantse Gemeente Landsmeer, Kadoelen, Den IJp en Purmerland

36<sup>e</sup> jaargang – nr 8

oktober/november 2024



*'Zo zullen, de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten' (Mattheus 20:16)*

Om te beginnen	3
PersoonsWijzer <b>Aad Bakker</b>	3
Ter overweging	4
Bij de diensten	6
Meeleven	7
Activiteiten	8
Ingezonden	10
Kerkenraad	12
Kerkrentmeesters	13
Oecumenisch Beraad	14
Diaconie	15
Jeugd	18
Kinderpagina	22
Activiteitenagenda	23
Kerkdiensten	24

Heeft u vragen of opmerkingen stuur die svp naar de Communicatie Commissie of één van de contactpersonen in de Colofon.

[communicatie@pglandsmeer.nl](mailto:communicatie@pglandsmeer.nl)  
[www.pglandsmeer.nl](http://www.pglandsmeer.nl)

## PROTESTANTSE GEMEENTE LANDSMEER - DE WEGWIJZER

Abonnementsprijs is €15,00 per jaar.

IBAN: NL49 INGB 0005914101 tnv De Wegwijzer

De volgende Wegwijzer verschijnt rond 1 december 2024 en beslaat een periode van 7 weken. (inhoud loopt tot 19 januari 2025)  
 U kunt de kopij inleveren tot uiterlijk 30 december 2024 of in de brievenbus bij Het Kruispunt.

### Hoofdredactie Wegwijzer: [wegwijzer@pglandsmeer.nl](mailto:wegwijzer@pglandsmeer.nl)

mw. Cora Rijswijk-Samsom, Dorpsstraat 53, T: 06 44779709

mw. Saskia Mulder-Visser, Zwaansburg 7, T: 06 13542863

**Distributie:** dhr. Jelle Attema, Lepelaarstraat 14, T: 4824187

### HET KRUISPUNT - [www.pglandsmeer.nl](http://www.pglandsmeer.nl)

Calkoenstraat 12a, 1121 XB Landsmeer T: 4821402 / 06 519 02666

### Beheerders kerk: [beheerder@pglandsmeer.nl](mailto:beheerder@pglandsmeer.nl)

mw. Aytin Goede, Dorpsstraat 8, T: 06 519 02666

mw. Anneke van Zanten, Radboud 11, T: 06 34014205

### Predikant: Vacant

### Preses: [preses@pglandsmeer.nl](mailto:preses@pglandsmeer.nl)

mw. Flora Doeven, Noordeinde 145, 1121AK, T: 06 425 37107

### Scriba: [scriba@pglandsmeer.nl](mailto:scriba@pglandsmeer.nl)

Dhr. Jan Rijswijk, Dorpsstraat 53, 1121 BV, T. 4825381

### Pastoraal team: [pastoraat@pglandsmeer.nl](mailto:pastoraat@pglandsmeer.nl)

Voorzitter: mw. Petra Tasseron, Landsmeerderdijk 145,1035 PT. T: 06 283 39814

Cobie Beenhakker T: 4821258, Anniek Goede T: 6312650,

Maartje Greunsven T: 06 14947569, Joke Grevenstuk T: 4821181,

Hanny de Jong T: 4823622, Joost Oortwijn T: 6837565, Cora Rijswijk T: 4825381,

Mieske Slik T: 4824733, Marianne de Vries-de Gier T: 06 12056475,

Marianne de Vries-Nugteren T: 06 46523019, Wendy Zoutendijk T: 4826753

### College van Kerkrentmeesters: [cvk@pglandsmeer.nl](mailto:cvk@pglandsmeer.nl)

Secretariaat: mw. Ank de Cleen, Dr. M.L.Kingstraat 31, 1121 CR, T: 4822673

### Giften, Collectebonnen & Overeenkomst Periodieke gift:

Penningmeester: dhr. Hans Klaasen, Schoolstraat 16, 1127 PZ Den IJp, T: 4824166

of stuur een e-mail naar: [penningmeester@pglandsmeer.nl](mailto:penningmeester@pglandsmeer.nl)

Collectebonnen 40 per vel van € 20,- € 40,- en/of € 80,- (ovv Collectebonnen)

Financiële bijdragen: NL86 RABO 0334401739 tnv Protestantse Gemeente Landsmeer

### Kerkelijk bureau: [kerkelijk.bureau@pglandsmeer.nl](mailto:kerkelijk.bureau@pglandsmeer.nl)

mw. Anneke van Zanten-Disseldorp, Radboud 11, 1121 HS, T: 4826128

### Diaconie: [diaconie@pglandsmeer.nl](mailto:diaconie@pglandsmeer.nl)

Secretariaat: mw. Jannica Visscher, Nijenrode 35,1121HR, T. 0206313297

Financiële bijdragen: NL73 RABO 0334433983 tnv Diaconie Landsmeer

### Autodienst: Gera Knibbe, T: 06-44716818

### Oecumenisch beraad:

Penningmeester: mw. Corry Stellema-van Leeuwen, Robinsonhaven 20,

T: 3378400. Bankrek.: NL84 RABO 0334 4264 13 tnv Oecumenisch Beraad



## Om te beginnen

We mogen terugkijken op een heel geslaagde startzondag met als jaarthema 'Als Nieuw'. In deze Wegwijzer kunt u hier nog het een en ander over lezen. Met deze Wegwijzer staan we ook aan de start van de herfst. De natuur laat ons de mooiste kleuren zien. Stiekem vind ik dit wat kleur betreft toch wel het meest mooie

seizoen dat er is. De natuur maakt zich op voor wat komen gaat. Ellen schrijft hier heel mooi over in de Ter Overweging. Deze Wegwijzer, een terugblik op wat is geweest en vooruitzien op wat komen gaat.

**Saskia Mulder**

## Persoon Wijzer



Ik ben geboren in Oostzaan in het 'zogenaamde weeshuis', wat nu het dienstencentrum De Kolk heet. Op 8-jarige leeftijd zijn wij naar de Stoombootweg verhuisd en heb ik de laatste 4 jaar op de School met de Bijbel in Landsmeer gezeten. Na de middelbare school ben ik, omdat ik op dat moment niet verder wilde leren, gaan werken in de metaalindustrie. Daar was de zin al snel vanaf, en dus via (10 jaar) avondopleidingen ben ik uiteindelijk docent Wis- en Natuurkunde geworden.

En vanaf 1979 tot 2018 op school werkzaam geweest. Eerst als docent, later als projectmanager waarbij ik mij bezighield met het aanbesteden van de onderhoudswerkzaamheden aan de 20 panden die de school (Nova-College, Haarlem) rijk was.

Inmiddels zijn Nel en ik alweer bijna 50 jaar getrouwd, en mogen we genieten van 2 kinderen en 4 kleinkinderen.

Onze woning aan de Stentorstraat is recentelijk levensloopbestendig gemaakt door op de begane grond er een toilet, doucheruimte en slaapkamer bij te bouwen, alles gelijkvloers en voorzien van heerlijke vloerverwarming. Hier hopen we nog lang te kunnen blijven wonen.

Verder ben ik al een aantal jaren voorzitter van het CvK, en houd ik mij ook bezig met het technische beheer van de kerk.

Op maandagmorgen draai ik samen met een gezellige club vrijwilligers mee die het onderhoud van de tuin rondom de kerk op zich hebben genomen.

**Aad Bakker**

### **De natuur gaat in de pauzestand**

God schiep de sabbat niet voor niets. Zoals de hele schepping in de herfst en de winter de tijd neemt om te rusten, zo moeten mensen ook af en toe van ophouden weten.

Het begint al in het Bijbelboek Genesis. In zes dagen 'maakte' God de aarde, Hij bracht licht waar het donker was, Hij liet het water wijken om een wereld te maken waarin de mens kon aarden. En juist toen de mens er was, schiep Hij nog een zevende dag waarop de mens kon rusten. Niet omdat Hij zelf behoefte had aan rust, die had Hij als God helemaal niet nodig. Hij creëerde de sabbat voor de mens. Sabbat, met een woord dat ook letterlijk 'ophouden' betekent. Blijkbaar moest de mens van ophouden weten, zodat er weer iets zinnigs en zinvol uit die mens kon voortkomen.

Om de rijkdom van het leven te kunnen ervaren moet je af en toe van ophouden weten.

Het gaat in het evangelie van Jezus over de menselijke maat. En net zoals de hele schepping neemt de natuur ook haar rust in de herfst en winter, om te kunnen aarden en zo weer nieuwe kracht te vinden voor nieuwe groei in de lente. Zo moet je als mens ook de tijd nemen om te niksen, te lanterfanten en zo het leven met al zijn vragen en twijfels tot je te laten komen.

Want als je je overgeeft aan de leegte waarin twijfels en vrije gedachten ruimte krijgen, vind je in die onbekendheid hopelijk ook de zekerheid van vaste grond onder je voeten. Dus durf te vertrouwen op God, geef je geregeld over aan de ruimte van rust, want misschien vind je Hem daar.

**Ellen de Paauw**



***Want als je je overgeeft aan de leegte, vind je in de onbekendheid ook de zekerheid van vaste grond onder je voeten***





*De bladeren sterven af,  
zei kleine draak.*

*'Wees niet bedroeft' zei grote panda*

*In de herfst laat de natuur ons zien  
hoe mooi loslaten kan zijn.*

**Uit:  
Grote Panda & Kleine Draak  
James Norbur**



**Herfst.** Ook in de lezingen lijkt haast wel. De vermaningen klinken niet alleen in het Eerste, maar ook in het Tweede Testament.

**Zondag 20 oktober, 5<sup>e</sup> van de herfst**

**Kleur: groen**

**Jesaja 29: 18-24**

**Marcus 10: 32-45**

Heb geduld, het komt goed. Maar dat betekent niet dat jij op de eerste plaats komt. Probeer dat te begrijpen.

**Zondag 27 oktober, 6<sup>e</sup> van de herfst**

**Kleur: groen**

**Jesaja 59: 9-19**

**Marcus 10: 46-52**

We weten dat er dingen fout gaan en we willen graag verandering maar we vallen zo vaak terug en zoeken het in de verkeerde richting. We 'zien' het niet. Jezus vraagt: "Wat kan ik voor je doen?" En de blinde antwoordt: "Dat ik weer kan zien". Zijn wij die blinde man?

**Zondag 3 november, 7<sup>e</sup> van de herfst**

**Kleur: groen**

**Job 19:23-27a**

**Marcus 12:18-27**

Ondanks alle ellende en de verachting door mensen blijft Job God trouw: "God zal mij redden". En zo laat ook Jezus zich, ondanks de strikvragen van de Sadduceeën, niet van zijn stuk brengen.

**Zondag 10 november, 8<sup>e</sup> van de herfst**

**Kleur: groen**

**Leviticus 19:1-2, 9-18**

**Marcus 12:28-34**

Duidelijker dan in deze lezingen verwoord kan haast niet. En we weten het eigenlijk best: fatsoen moet je doen.

**Zondag 17 november, 9<sup>e</sup> van de herfst**

**Kleur: groen**

**Exodus 30:11-16**

**Marcus 12:38-13:2**

De ene mens is niet meer waard dan de andere. Daarom: maak je niet dik, voer geen hoge staat, want ook het kleine telt.

**Zondag 24 november, laatste zondag kerkelijk jaar**

**Kleur: Wit**

**Sefanja 1:14-2:3**

**Marcus 13:14-27**

Ook onze tijd kent vele afgoden, al beseffen we dat vaak niet. En de gevolgen kunnen rampzalig zijn, voor jou en voor anderen. Kom tot inkeer en heb eerbied voor de Schepping

**Zondag 1 december, 1<sup>e</sup> Advent, kinderdienst**

**Kleur: Paars**

**Zacharia 14:4-9**

**Lucas 21:25-31**

Moeizame teksten, deze eerste Advent. Je zou er mistroostig van worden. Maar, we mogen verwachtingsvol vooruit kijken.



## Activiteiten

### Gregoriaanse vespers bij de gedachtenis van overleden dierbaren

Op zaterdag 2 november om 16.30 uur is er in Het Kruispunt te Landsmeer gelegenheid om stil te staan bij het verlies van een overleden geliefde.

De vrouwen van de Schola Cantorum Purmerend zullen dan de Gregoriaanse Allerzielenvespers verzorgen waarna iedereen de gelegenheid heeft een kaarsje op te steken.

De teksten uit deze vespers spreken van troost en bemoediging om het verlies te kunnen dragen. U bent daarbij van harte uitgenodigd. De toegang is vrij. Na afloop is er een collecte.

Foto: Schola Cantorum Purmerend



### Ontmoet en Eet in het Kruispunt.

Ontmoet en Eet vindt plaats in het Kruispunt op vrijdag 8 november 2024.

Om 17.45 uur kunt u binnen komen en vanaf 18.00 uur kan gegeten worden. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

We hebben natuurlijk KOKS nodig. Mensen die een gerecht voor 6 personen willen koken. Een hoofd- of nagerecht (geen soep).

Opgeven bij [reserveren@pglandsmeer.nl](mailto:reserveren@pglandsmeer.nl) of het bord in de hal van de kerk.

Graag vermelden wat u kunt koken, een hoofd of een nagerecht. De gerechten kunnen worden aangeleverd tussen 17.30 en 18.00 uur.

Wilt u gewoon mee eten dan zijn de kosten: € 6,- p/p. Wel graag gepast betalen bij binnenkomst.

Een kok die een gerecht levert eet gratis mee.

Kinderen t/m 12 jaar eten gratis mee.

Voor informatie kunt u terecht bij:

Corry Stellema,  
[corry.stellema@gmail.com](mailto:corry.stellema@gmail.com)

Riky Buskens,  
[buske272@planet.nl](mailto:buske272@planet.nl)

Nelleke de Ridder,  
[fam\\_deridder@planet.nl](mailto:fam_deridder@planet.nl)





## Activiteiten

### **A Christmas Passion 2024**

Het zal u niet ontgaan zijn; de voorbereidingen voor A Christmas Passion 2024 zijn reeds van start gegaan.

Na het succes van afgelopen jaar hebben we gekeken hoe we in navolging van de Passion-traditie weer een nieuwe uitvoering kunnen verzinnen met het behoud van alle hoogtepunten van de afgelopen keer.

Het resultaat; een vernieuwde Passion met weer nieuwe verrassende Nederlandstalige liedjes en bekende krakers van vorig jaar. De cast is ook voor een deel nieuw en met elkaar proberen we natuurlijk allemaal weer een tandje bij te zetten.

Wat dit jaar ook nieuw is, is dat we 3 uitvoeringen hebben. Op vrijdag 20- en zaterdag 21 december in de avond en op zondag 22 december in de middag. Een echte matineevoorstelling dus ook.

Als u enthousiast geworden bent van de vorige editie of van alle positieve verhalen om u heen; er is nog ruimte om een bijdrage te leveren aan de algehele productie. Zo zijn we voor het koor nog op zoek naar mannen die onder leiding van Stijn Aartsen de vocale ondersteuning komen versterken.

Maar er zijn ook nog wat kleine rolletjes in de musical te vergeven; denk aan herders of wijzen uit het oosten. Heeft u of heb jij hiervoor interesse, laat het Michiel Slik, onze grote regisseur, dan even weten.

Zo'n musical is natuurlijk ook een hele logistieke operatie, achter de schermen gebeurt er van alles en nog wat en extra

handjes zijn altijd welkom. Ben je in het bezit van handjes die vragen om uit de mouwen gestoken te worden, laat het weten aan Jan Rijswijk.

Uiterlijk eind november gaan we beginnen met de kaartverkoop. Vanzelfsprekend zal dit op alle mogelijke manieren aangekondigd worden. Kaarten zullen weer online beschikbaar komen maar elke zondag in de kerk zal Hans Sijmons u ook weer kunnen ondersteunen bij het vervolmaken van uw digitale aanschaf.

In de tussentijd kan u zich vast verheugen op hopelijk weer een paar hele speciale uitvoeringen. Zet daarom alvast de data in uw agenda en nodig uw vrienden, familie en overige belangstellenden vast uit.

We kijken naar u uit!

***De musical-commissie***





Beste mensen,  
Ik heb een verslag gemaakt van de lezing van Harry Pals in het kader van de vredesweek.

Misschien is het wat lang.

Graag wil ik vanaf het nieuwe jaar het gesprek over vrede, geweldloze weerbaarheid, voortzetten.

Daar komt t.z.t. informatie over.

**Jannie Nijwening**

## **Vredesweek 2024 Lezing door Harry Pals**

### **Inleidende opmerkingen**

Gaza, Libanon, Westbank, Oekraïne, Congo, Sudan: er gebeurt zoveel, zoveel redenen om droevig te zijn. Gevoelens van machteloosheid, moedeloosheid.

Denkend aan die ene demonstrant tegen de Vietnamoorlog. Hem werd gevraagd: "Denk je nu werkelijk dat het iets uithaalt dat jij hier staat? Dat er daardoor iets veranderd?"

"Nee, dat denk ik niet, maar als ik het niet doe, ben ik bang dat ze mij veranderen."

Achteromkijkend: zoveel veldslagen! Wat heeft het opgeleverd?

Heeft niemand door dat het niet tot vrede leidt?

De kerk zou een ander verhaal moeten uitdragen. Zij belijdt: Jezus is Heer. Dat wil zeggen: niet de keizer, niet de machthebbers van nu!

De oude Grieken zeiden: "Ken uzelve."

De Bijbel zegt: "Ken ook de donkere kant van jezelf."

Waarom ben ik pacifist? Ik haal mijn inspiratie uit de weg van Jezus. Mijn lezing is opgebouwd rond drie P's: 1- persoonlijk, 2- politiek, 3- profetisch.

### **1- Persoonlijk**

Ik ben opgegroeid in een gereformeerd gezin. Mijn vader was ervan overtuigd dat de Vietnamoorlog moest, want het was tegen de communisten. Ik was 17, zat op de fiets en maakte een bekering door. Omdat de vraag bij me opkwam: wat doen de Amerikanen aan de andere kant van de wereld? Wat hebben ze daar te zoeken?

Ik las "Rosa stond niet op", was onder de indruk van M. L. King. De strijd voor sociale rechtvaardigheid. Het kolonialisme is een gewelddadig systeem.

Ik stond alleen in mijn overtuiging. Kwam in contact met de doopsgezinde vredesgroep, ben dienstweigeraars gaan begeleiden.

### **2- Politiek**

Eisenhower waarschuwde al voor het militair industrieel complex. De wapenlobby zit nu aan tafel bij beleidsmakers. Geweld ontmenselijkt de vijand en is altijd vreselijk. Mensen worden moordmachines wanneer je ze een wapen geeft.

### **3- Profetisch**

De woorden van Jezus en van Paulus kun je niet zomaar toepassen. Je moet wel het hele verhaal van Jezus horen.

Er zijn twee soorten christenen: Bergrede-christenen en orthodoxe christenen (kruis en opstanding)

Jezus aanvaardt zijn weg; Petrus mag van Jezus zijn zwaard niet trekken. God werkt niet zo. De weg van het kruis is diep verbonden met afzien van geweld.

In de Bergrede worden we opgeroepen onze vijanden lief te hebben, drie keer!

(Vaak wordt gezegd dat dit alleen gaat over persoonlijke relaties.)

Drie opmerkingen:

A- De Bergrede is evangelie, goed bericht! Er zit misschien een verrassing in.

B- Je mag het niet opleggen aan anderen, dat zou misplaatst zijn. (Het b.v. eisen van Oekrainers) Liefhebben, dat betekent: voor jou is barmhartigheid de norm.

Jullie hemelse vader is zo, Hij heeft een warm hart. Jullie ook!

En maak geen onderscheid tussen wie goed is en wie niet.

Vijanden worden niet wegverklaard in de Bijbel, ze bestaan. (Huub Oosterhuis vertaalt met 'ploert en schender'). Er zijn schoften. Erken dat er vijanden zijn maar haat hen niet. Niet demoniseren. Heb de ander lief, want die is als jij!

Twee confronterende vragen aan ons als christenen:

- Wat heb ik in mij, dat ik een vijand zou kunnen zijn voor anderen?
- Als de ander is als ik: welke menselijke angsten en verlangens deel ik met die ander?

Jezus draagt ons op het kwade te overwinnen door het goede. Dat is geen weg voor bange, passieve mensen. Het is

voor zachte en moedige, zachtmoedige mensen.

De kerk zegt niet meer zoveel over oorlog, want toen ze dat wel deed (jaren 80 van de vorige eeuw) gaf dat veel heibel. Nu is er een angstig zwijgen en de oproep om vooral voor vrede te bidden.

Ik verwacht dat de kerken Jezus als Heer erkennen (polemieken tegen de keizer en andere machthebbers)! Wie heeft macht over ons? Naar wie laten wij onze oren hangen?

De volgelingen van Jezus moeten beseffen dat geweldloosheid de weg is van vrede.

Wij zijn burgers van een ander rijk, we moeten niet zomaar meegaan met wat als vanzelfsprekend wordt voorgesteld.

Wie stelt nog de vraag: waar loopt het op uit met al die bewapening?!

De inval in Oekraïne was een brute daad, een schending van het volkenrecht. Daar moet je niets aan afdoen maar wel de vraag stellen: wat zat er achter?

De NAVO was na de Koude Oorlog op zoek naar een andere vijand, dat werd de Islam. Maar al snel daarna weer Rusland. Het is belangrijk om ook oog te hebben voor het verlangen naar veiligheid van de ander. Je kunt veiligheid niet eenzijdig opleggen, veiligheidsbehoefte is voor iedereen van belang.

De weg naar onderhandelingen moet snel worden ingeslagen.

Een oorlog heeft altijd een voorgeschiedenis maar ook een na geschiedenis! Tientallen jaren gaat de oorlog door in de hoofden van mensen. Ook dat doet oorlog!

Een rechtvaardige oorlog bestaat niet.

Ook je vijand is een kind van God!

**Jannie Nijwening**



### **Nieuws van het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor**

Sinds kort staat het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor onder leiding van Paul Waerts. Paul is sinds augustus onze nieuwe dirigent. Ons eerste optreden onder zijn leiding is woensdagavond 30 oktober. Wij verlenen dan onze medewerking aan een avond waar de bezoekers gelegenheid krijgen hun overleden dierbare te herdenken. De Bullekerk is dan sfeervol verlicht en iedereen krijgt de gelegenheid om een kaarsje te branden. Verder zullen aan deze avond meewerken Pianist Jaap Brackman en celliste Mariette Gort.

Zij zullen ons ook begeleiden. Het is nu voor het derde jaar dat deze avond wordt gehouden. Het belooft weer een prachtige avond te worden. De toegang is gratis.

Locatie; Cultureel Centrum de Bullekerk Westzijde 75 1506 ED Zaandam.

Noteert u ook alvast woensdag 18 december in uw agenda. Dan verwachten wij u bij het kerstconcert van het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor. Ook dit concert houden wij in Cultureel Centrum de Bullekerk. Medewerking wordt verleend door: Bariton; Matthijs Mesdag. Organist; Jaap Zwart Pianist; Jaap Brackman. Het concert begint om 20.00 uur. Toegang; 16,50 euro p.p.

Neem gerust uw familie of burens mee! Op onze website; [www.zimmk.nl](http://www.zimmk.nl) vindt u binnenkort meer informatie.



### Verlag kerkenraad 1 oktober 2024

Na opening door Flora en een aantal bestuurlijke agendapunten, werden de vorderingen van de beroepingscommissie besproken. Helaas zit daar nog niet veel schot in, mogelijk doordat de advertentie enige tijd niet online stond bij de PKN - daar is actie op ondernomen. Besloten is dat men daarom actiever gaat zoeken en mogelijke geïnteresseerden gaat benaderen.

In vorige Wegwijzers heeft u al het een en ander gelezen over de VOG (verklaring omtrent het gedrag). Na alle schandalen rond #metoo is dit onderwerp aangescherpt en ook de PKN heeft besloten dat volgend jaar allen die met kwetsbare mensen te maken hebben zo'n VOG dienen te bezitten. Een forse klus waar we gelukkig een jaar geleden al mee zijn begonnen. Alle vrijwilligers binnen de categorie 'kwetsbaar', maar ook vrijwilligers die over financiën gaan binnen onze PGL hebben inmiddels eerst een aankondiging gekregen dat er binnenkort een email van Justitie op de mat valt (zodat je niet schrikt - JR). Het invullen moet ieder persoonlijk doen, ik meen binnen 30 dagen na ontvangst van de email. Inmiddels heb ik de eerste VOG al ontvangen.

Verheugend is dat er opvolgers zijn als zondagsouderling in de vacature die is ontstaan door het aftreden van Anneke Goede. Gerard Knibbe en Hannie Been hebben positief gereageerd. De bevestiging zal pas over enige tijd plaatsvinden omdat niet alleen beiden

dan aanwezig moeten zijn, maar ook doordat die bevestiging door een 'echte predikant' moet plaatsvinden. U hoort hier tijdens de diensten vast wel meer over.

Zaterdag 2 november is er weer een gemeentemiddag, van 14.00-16.00 met een hapje na. De manier waarop de vorige gemeentemiddag was georganiseerd is goed bevallen. U kunt op 2 november intekenen op twee van vier onderwerpen: Financiën, Beroep, Verfraaiing Voorhof en Jeugd. U bent van harte uitgenodigd.

Vervolgens werden er van de diverse colleges notulen behandeld, vergaderschema's goedgekeurd, financiën van het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie besproken (gemeentemiddag!), de 'vrijwilliger van het jaar' opgegeven aan de Gemeente Landsmeer (=op zaterdag 7 december, spannend, bent u het misschien?)

Ook de vacature die binnen de classis is ontstaan doordat Harry door omstandigheden zich heeft teruggetrokken

Tot slot de collecten. Van oudsher contant geld, maar sinds enige jaren kan het ook met collectebonnen en via een QR-code die op de beamer verschijnt. De service van de banken gaat tegenwoordig zó ver dat je moet betalen om contant geld in te leveren - en dat is natuurlijk het paard achter de wagen spannen... Vandaar de oproep zoveel mogelijk collectebonnen te gebruiken of de QR-code. Elders in deze Wegwijzer leest u hier meer over

**Jan Rijswijk, scriba**



## **Verslag commissie Vermogensbeheer**

Recentelijk is de Vermogensbeheer commissie bij elkaar geweest om de ontwikkelingen t.a.v. de financiële positie van de kerk door te nemen.

Als we naar de resultaten bekijken van het afgelopen jaar dan is er een positief saldo gemaakt (op papier)

Het afgelopen jaar is de buitenzijde van de kerk geschilderd en het aanwezige houtrot is opgeknapt. Dit heeft ongeveer €45000,- gekost.

De commissie heeft ook besloten om t.a.v. de beleggingen op dezelfde wijze door te gaan.

Op de Gemeentemiddag zal e.e.a. nog toegelicht kunnen worden.

**Aad Bakker**

### **Collecte Opbrengsten**

Opbrengst collecten 25 aug t/m 29 september totaal € 650,55

**Hans Klaassen**

Op 1 januari 2024 was ons cash vermogen op de bank	€ 61.610,39
De WoZ waarde van Assumburg 44 was	€ 544.000,00
Het aandelenpakket was	€ 345.920,82

Op 1 september 2024 was ons cash vermogen op de bank	€ 44.455,62
De WoZ waarde (na protest) is geworden	€ 538.000,00
Het aandelenpakket is gegroeid naar	€ 392.993,77





## **Verslag Oecumenisch Beraad 10 september 2024.**

Aanwezig: Ide van der Wijk (voorzitter), Riki Buskens, Jannie Nijwening, Corry Stellema, Aytin Goede en Joke Grevenstuk.

Afwezig: Anneke van Zanten.

Opening: Ide van der Wijk leest een gedicht van Toon Hermans, getiteld "Heer, wat moet ik doen?"

Eet en Ontmoet: ter voorbereiding van Eet en Ontmoet op 8 november 2024 zijn Aytin Goede en Joke Grevenstuk aanwezig. Om het karakter van de avond beter uit te drukken wordt Eet en Ontmoet voortaan **Ontmoet en Eet**. Diverse punten worden besproken zoals de organisatie vooraf, de organisatie tijdens de bijeenkomst, de financiën, publiciteit, de uitnodiging aan en instructie van de kokers.

Hans en Jannie zijn is dat weekend niet beschikbaar.

Financieel Verslag: In kas is € 865,-. De gastspreker tijdens de bijeenkomst in de Vredesweek is Harry Pals. Kosten € 165,- en reiskosten. Bij de Lions is een subsidieverzoek ingediend van € 300,- ten behoeve van Ontmoet en Eet.

Groene kerk: 2 leden van PKN en 2 van DG hebben een viertal avonden gepland.

3 oktober, 17 oktober, 7 november, 21 november. Allen in het Kruispunt. Inloop 19.15 uur, start avond om 19.30 uur. In de kerken wordt een opgavelijstje opgehangen.

Uit de kerken: Vredesweek. De opgave van de aantallen deelnemers tijdig naar Lyn Kaplanian (DG) versturen.

DG: Op 27 oktober houdt Gerard Knibbe tijdens de morgendienst de Preek van een Leek. Hij spreekt over het werken met

vluchtelingen. Graag afkondigen in de PKN en RK.

PKN: 6 oktober van 15.00 tot 16.00 uur, zangmiddag met liederen van Johannes de Heer. Aanstaande zondag 15 september is het de Startzondag met tal van activiteiten. De Top2000 Popdienst met David van Veen is zeer gewaardeerd. Woensdag 18 oktober vindt het diaconale uitje plaats.

RK: Per 1 oktober wordt een nieuwe pastoor bevestigd. De parochie in De Rijp sluit. Op 22 september is er de Startzondag met lunch. Op 5 oktober vindt een tocht naar Kevelaer plaats.

Planning:

Gebedsweek voor de Eenheid 19 – 26 januari 2025. Thema is "Ja, ik geloof". Bij de Oecumenische Dienst op de 19de in het Kruispunt gaat Jannie Nijwening voor. Op woensdag de 22ste januari 2025 vindt dan de vesper plaats met Ide van der Wijk als voorganger. Er is dan vooraf een eenvoudige maaltijd.

De Veertigdagenkalender start op 5 maart (Aswoensdag) en loopt tot 20 april (Pasen). Jannie geeft de liturgische indeling aan Corry die vervolgens de samenstellers van de teksten zoekt. Corry vraagt Jan Rijswijk de kalender samen te stellen.

Volgende vergadering is op vrijdag 15 november om 10.00 uur in het Kruispunt.

## **JAAROVERZICHT 2024 COLLECTEN OECUMENISCHE DIENSTEN**

21-01-2024	PKN	1e collecte Tent of Nation	€ 228,85
21-01-2024	PKN	2e collecte Eigenwerk	€ 126,04
26-05-2024	PKN	1e collecte Bouwen aan Banja Luka	€ 172,65
26-05-2024	PKN	2e collecte Eigenwerk	€ 108,00
22-09-2024	DG	1e collecte Gaza via Lynn	€ 237,15
22-09-2024	DG	2e collecte Eigenwerk	€ 69,90

Het Oecumenisch Beraad wil alle gulle gevers héél hartelijk bedanken voor hun giften en hoopt dat u dat blijft doen om de mooie en dankbare werkzaamheden, zoals o.a. de Vespers, Ontmoet en Eet te kunnen laten doorgaan. Namens het Oecumenisch Beraad.

***Corry Stellema-van Leeuwen.***

***Penningmeester Oecumenisch Beraad.***

### 20 okt Werelddiaconaat Indonesië

Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Daarom collecteren we op zondag 20 oktober voor een beter leven voor boeren en hun gezinnen in Indonesië.

Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren bij het overstappen op duurzame landbouw. Ook vormt de kerk spaar- en kredietgroepen en leert ze boeren hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen.



### 27 okt NBG

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. Hun doel is om mensen in binnen- en buitenland toegang te geven tot de Bijbel. Want in de Bijbel staat Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.



### 03 nov Zending Ghana (najaarszending)

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn christenen in de minderheid. Vooral in de afgelegen dorpen is het leven een uitdaging, met slechte wegen en tekort aan schoon drinkwater en elektra. Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op, die de uitdagingen van hun leefomgeving begrijpen en de mensen kunnen ondersteunen.

Ook leren kinderen, met behulp van de Bijbel, lezen in eigen taal. Dit is voor hen een manier om beter mee te komen op school en zo uit de armoede te ontsnappen.

### 10 nov Werelddiaconaat Bolivia

Door klimaatverandering is de regenval in het hoge Andesgebergte steeds grilliger. Veel jongeren trekken naar de stad, omdat ze geen toekomst meer zien in de bergen. Maar sinds daar waterreservoirs gebouwd worden is irrigatielandbouw mogelijk en keren jongeren weer terug.

Boeren en boerinnen leren samen in coöperatie verband biologische groenten verbouwen en certificeren. Veel inheemse bewoners gaan hun traditionele groenterassen weer waarderen. Stadsbewoners leren stadslandbouw en scholieren gaan aan de slag in schooltuinen. Het geeft hoop dat zelfs op 4000 meter hoogte landbouw mogelijk is.

### 17 nov Eigen gemeente



## **24 nov Pastoraat**

Pastoraat is omzien naar elkaar, aandacht geven aan de ander vanuit geloof, hoop en liefde. Voor mensen in de gemeente én voor mensen daarbuiten, zoals in ziekenhuizen, op Schiphol, in gevangenis en bij het leger. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk.

Voor mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Aandacht geven, een luisterend oor, en woorden van troost en bemoediging kunnen voor hen veel verschil maken.

## **01 dec Werelddiaconaat Moldavië**

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben.

In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania worden deze kwetsbare kinderen na schooltijd opgevangen, krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche.

## **Steun de voedselbank!**

Woensdag 6 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. We danken dan voor de oogst en het werk in het besef dat het niet vanzelfsprekend is dat er elke dag eten op tafel staat.

Dit blijkt wel uit het feit dat er in Nederland nog steeds voedselbanken nodig zijn. Daarom steunt de diaconie al jarenlang, samen met u, de voedselbank in Amsterdam-Noord. Om hiermee de mensen te ondersteunen die niet genoeg geld hebben om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten.

De inzamelactie wordt dit najaar gehouden op de zaterdagen 9, 16, 23 en 30 november. Wij zijn dan tussen 11.00 en 12.00 uur in de kerk aanwezig om uw giften in ontvangst te nemen. De voedselbank is in het bijzonder geholpen met pasta, rijst, olie, thee, snelfilterkoffie en houdbare groenten in blik of pot.

Kunnen we ook dit najaar weer op u rekenen?

Alvast hartelijk dank voor uw steun!

**De diaconie**

## **Collectebonnen: een goed idee!**

Wij zijn als diaconie altijd heel blij met uw bijdragen. Maar u zou ons nog blijer kunnen maken, als u gebruik zou maken van collectebonnen. Dit voorkomt namelijk de kosten die wij moeten maken voor het storten van het contante collectegeld. Deze kosten zijn de afgelopen tijd helaas flink toegenomen. Mocht ik u hebben kunnen overtuigen? Op pagina 2 van de Wegwijzer kunt u lezen hoe u de collectebonnen kunt bestellen. Alvast bedankt voor uw medewerking!

**Namens de diaconie**

## **Advent viering op 17 december**

Het duurt nog even, maar we willen u alvast de datum van de advent viering doorgeven. Zet u 17 december alvast in de agenda? In de volgende Wegwijzer leest u meer over deze viering.

**De diaconie**

## **Kerstmarkt**

De diaconie wil op 14 december weer een kerstmarkt organiseren. De opbrengst van deze markt komt ten goede aan de school in Kameroen "Ecole Les Petits Louh", die wij ondersteunen. Wij zijn daarom op zoek spullen voor de verkoop. Wilt u iets voor deze markt maken of doneren, passend bij het thema kerst? Dan horen we dat graag. U kunt een e-mailtje sturen naar [diaconie@pglandsmeer.nl](mailto:diaconie@pglandsmeer.nl) of ons even aanspreken.

**De diaconie**

### Diaconie uitje

Stipt op tijd vertrok de bus naar Alphen aan de Maas, de chauffeur vertelde geanimeerd onderweg over allerlei bezienswaardigheden van geluidschermen en gebouwen.

In de tinnegieterij werden we gastvrij onthaald met koffie en iets lekkers. Na de koffie werden de schoteltjes van anderen bekeken en Hans werd de gelukkig bezitter van een tinnen vaas dat eerst in de workshop gemaakt werd. Daarna de workshop over tin smelten, gieten forceren en poetsen. De showroom toonde relatiegeschenken, o.a. beeldjes van oude beroepen en een schitterend schaakbord dus mooie cadeaus voor jezelf of een ander. In de bus gaf Hans de vaas aan Jannica voor de goede organisatie, die het een mooi plekje geeft.

Hierna ging de bus over de smalle dijk in het land van Maas en Waal naar Kerkdriel. Vanuit een grote jachthaven voeren we met prachtig weer over de Maas naar het sluisencomplex van Lith.

We gingen langs de St. Andriessluis waar juist 3 grote rijnaken voorlagen om geschut te worden naar de Waal. We mochten ook een kijkje nemen in de stuurhut, de kapitein van de rondvaartboot was van het programma "Meiden die varen".

Omdat het filettijd was maakten de bus een rondrit in Maasdriel waar we nogmaals de dijken konden zien met prachtige huisjes, boomgaarden, weidegronden en een smal straatje in waar de bewoners raar opkeken dat een bus door de straat wilde rijden. Een bewoner moest eerst zijn auto verplaatsen voordat we onze weg konden vervolgen. De stemming zat er goed in en via de Coentunnel waren we rond 18.00 uur weer in Landsmeer.

**Marianne de Vries – de Gier**





Lieve mensen van de kerk, ons tafelkleed van startzondag 2022 (die wij gezamenlijk gemaakt hebben), hangt in de hal van de kerk. Bedankt Cora voor het omzomen en voor de lussen.



### Startzondag

Zondag 15 september was het startzondag. Het jaarthema is dit keer 'Als Nieuw! Leven in Gods Koninkrijk'. En in die geest waren er ook een aantal leuke activiteiten georganiseerd. Het ontbijt was goed bezocht en iedereen heeft weer heerlijk gegeten.

Bij het koffiedrinken, met natuurlijk weer heerlijk eigengebakken cake en taart én koek, werd de uitslag bekendgemaakt van de grootste zonnebloem. Want, voor de vakantie, hebben wij iedereen zaadjes mee naar huis gegeven om zelf een

zonnebloem te kweken, en de grootste zou een prijs winnen.

De winnaar van dit spektakelstuk waren Fred en Marijke Schutz met een zonnebloem van wel 2 meter 30!

De rest van de uitslag:

2. Familie Mulder 1.66
3. Familie Heemeijer 1.35
4. Familie Goede 1.09,5
5. Aad en Nel Bakker 1.09
6. Joke en Gerard Grevenstuk 1.02

De prijs was natuurlijk een mooie bos **zonnebloemen!**



De middagactiviteiten waren liturgisch bloemschikken, schilderen en er was een bijbelquiz

De groep van het liturgisch bloemschikken kreeg de gelijkenis van de werkers in de wijngaard te horen (Mattheus 20, vers 1-16). Dit moesten ze uitbeelden. Er werden blokken in een cirkel gelegd zoals een klok. De blokken op het zesde uur waren het laagst. Dit staat symbool voor het feit dat de eerste werkers om zes uur starten. Zo worden er in het verhaal vijf tijdstippen genoemd die in de klok een plek krijgen. Bij elk tijdstip is de stapel blokken een hoger dan de vorige stapel blokken. En de bloemen geven de hoogte van het loon aan. Ongeacht de aanvangstijd van het werken zijn de verdiensten voor iedereen even hoog.

De groep van het schilderen mocht de jaarthema verbeelding naschilderen. Een kroon met twee handjes en een hart. Het gouden hart en de kroon worden tegelijk vastgehouden. Waar hart en handen bij elkaar komen, gebeurt er iets. De handen (in gebed) reiken naar elkaar, en geven zo het geloof handen en voeten. De witte lijn is een kroon, en tegelijkertijd een kring van mensen die met elkaar verbonden zijn. Samen zingen, samen bidden. De schaduwlijn met gebogen hoofden; elkaar steunen in vreugde en verdriet.

## De bijbelquiz

7 mensen streden tegen elkaar om de titel: 'Bijbelmaster van het jaar'

De grote winnaar was Gerard Knibbe. Hij kreeg een medaille, en u kunt het hele jaar, al uw bijbelvragen aan hem stellen. Vindt hij leuk.



## Een van de vragen:

VRAAG: Jezus vertelt nog meer gelijkenissen over het koninkrijk. Welke vergelijking staat NIET in de Bijbel? Het koninkrijk van de hemel lijkt op:

1. Een koning
2. Een olijftak
3. Een boer
4. Gist in een zak meel

Bijna niemand had deze goed! Weet u het??? Het is antwoord 2. De olijftak komt o.a. voor in het Bijbelse verhaal van de zondvloed (Noach), maar is geen onderdeel van een gelijkenis die Jezus vertelt.

## HULP BIJ DE KNUTSELCLUB!

Ben jij een volwassene die het leuk vindt om met kinderen van 8-12 te figuurzagen en/of te timmeren? (Met een hamer, niet met de kinderen) stuur ons dan een berichtje op

[jeugdouderling@pglandsmeer.nl](mailto:jeugdouderling@pglandsmeer.nl)

Voor de knutselclub zijn wij namelijk naarstig op zoek naar hulp! De knutselclub is elke maandagavond tussen 18.45 en 19.45 en de start is vanaf 7 oktober. De club stopt in de week voor Pasen! (Tot begin april).





## Kinderdienst

Komen jullie ook naar de kinderdienst op 1 december? Het thema is: "Help jij me hopen?" Het wordt weer een mooie dienst met veel leuke liedjes en een mooie musical! Nodig al je vriendjes en vriendinnetjes uit, de dienst begint om 10:00 uur, en na de dienst is er koffie thee en limonade!



## Sint Maarten - maandag 11 november

Het duurt niet lang meer en dan is het alweer Sint-Maarten. Op maandag 11 november mogen we dan weer met onze lampionnen langs de deuren om snoepjes op te halen. Maar wie is Sint-Maarten eigenlijk en waar komt deze traditie vandaan? Vanaf 16:45 uur starten we met de Sint-Maarten viering. Ook dit jaar willen wij weer met jullie allemaal gezellig pannenkoeken (en soep) eten. Na het eten gaan wij dan met elkaar luisteren naar het Sint-Maarten verhaal, over deze bijzondere man die heel lang geleden leefde. Na het verhaal mogen jullie gezellig in groepjes Sint-Maarten gaan lopen.

Tot 19:00 uur kun je als afsluiting nog lekker warme chocomelk of limonade komen drinken. Wij vinden het leuk als je een vriendje of vriendinnetje mee wilt nemen. Om te weten hoeveel pannenkoeken wij moeten bakken, is het fijn als wij van tevoren weten hoeveel kinderen, papa's, mama's, opa's en oma's er komen eten. Aanmelden kan tot uiterlijk zaterdag 9 november. Je kunt een mailtje sturen naar [jeugdouderling@pglandsmeer.nl](mailto:jeugdouderling@pglandsmeer.nl) Wij zien jullie graag op maandag 11 november in De Voorhof! Groetjes, Saskia en Aytin  
**NB: I.v.m. Sint Maarten komt die dag de knutselclub te vervallen**



### **Collectebusje Kindernevendienst**

Er is een nieuwe bestemming voor de het collectebusje van de kindernevendienst: Ecole Les Petits LOUH in Kameroen. Deze basisschool wordt gerund door de Nederlandse Tineke Louh – Fokkens en haar man Louh Amadou. Hun zoon, Ibrahim Louh en woonachtig in Landsmeer, heeft het project onder onze aandacht gebracht.

De school kenmerkt zich door kleinere klassen, goed opgeleide leerkrachten aandacht voor creatieve vakken en aandacht voor de individuele leerproblemen. De school groeit gestaag en heeft momenteel daar 400 leerlingen. Daarom zijn er nieuwe lokalen en sanitaire voorzieningen nodig. En alle kleine beetje helpen om de bouw daarvan te realiseren.

De giften komen direct bij de school zonder tussenkomst van een grote organisatie. Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen.<





## DE HEER IS MIJN HERDER

De Heer zorgt voor mij, zoals een herder voor zijn schapen zorgt.

Hij geeft me alles wat ik nodig heb.

Hij leidt mij, zoals een herder zijn schapen leidt naar groen gras en fris water.

Bij de Heer ben ik veilig, hij geeft mij nieuwe kracht, zo goed is hij.

(Help de herder de weg te zoeken naar het schaap)





## Activiteiten agenda

Datum	Tijd	Activiteit
Iedere dinsdag	10.00	Open kerk
01 november	10.00	Koffie met noten
02 november	14.00	Gemeentemiddag
	16.30	Vesper Allerzielen, gedenken overledenen
08 november	17.45	Ontmoet en Eet
12 november	19.30	Diaconie, Hannie Trenning
15 november	10.00	Leeskring 'Sacks'
06 december	10.00	Koffie met noten
07 december		Vrijwilliger van het jaar, Gemeentehuis
13 december	10.00	Leeskring 'Sacks'
14 december	14.00	Levendige kerststal
<i>Tenzij anders vermeld in <b>Het Kruispunt</b></i>		



## Kerkdiensten

### Zondag 20 oktober om 10.00 uur

**Predikant:** Ds. Oane Reitsma  
**Ouderling:** Saskia Mulder  
**Diaken:** Jannica Visscher  
**Organist:** Simon Plemp  
**Koster:** Aad Bakker  
Kinderoppas en kindernevendienst

### Zondag 27 oktober om 10.00 uur

**Predikant:** Ds. Henk Koolhaas  
**Ouderling:** Saskia Mulder  
**Diaken:** Peter Heemeijer  
**Organist:** Pieter-Jan Aartsen  
**Koster:** Jan Rijswijk  
Kinderoppas en kindernevendienst

### Zondag 3 november om 10.00 uur

**Predikant:** Ds. Bart Stobbelaar  
**Ouderling:** Marianne de Vries  
**Diaken:** Corry Stellema  
**Organist:** Anje Rietberg  
**Koster:** Arie de Vries  
Kinderoppas en kindernevendienst

### Zondag 10 november om 10.00 uur

**Predikant:** Dhr. Maarten Kruimer  
**Ouderling:** Flora Doeven  
**Diaken:** Gera Knibbe  
**Organist:** Pieter-Jan Aartsen  
**Koster:** Jan Rijswijk  
Kinderoppas en kindernevendienst

### Zondag 17 november om 10.00 uur – Heilig Avondmaal

**Predikant:** Ds. Anna Hoekstra  
**Ouderling:** Aytin Goede  
**Diaken:** Hans Sijmons  
**Organist:** Simon Plemp  
**Koster:**  
Kinderoppas en kindernevendienst

### Zondag 24 november om 10.00 uur – Laatste zondag van het Kerkelijk jaar

**Predikant:** Ds. Herrienne Allewijn  
**Ouderling:** Saskia Mulder  
**Diaken:** Corry Stellema  
**Organist:** Pieter-Jan Aartsen  
**Koster:**  
Kinderoppas en kindernevendienst

### Zondag 1 december om 10.00 uur – Eerste Advent- Kinderdienst

**Predikant:** Ds. Jan Robbers  
**Ouderling:** Marianne de Vries  
**Diaken:** Jannica Visscher  
**Organist:** Anje Rietberg  
**Koster:**  
Zoldergroep, kinderoppas en kindernevendienst

