

De Wegwijzer

Informatieblad van de Protestantse Gemeente Landsmeer, Kadoelen, Den IJp en Purmerland

37^e jaargang – nr 2

jan/feb 2025



| | |
|------------------------|----|
| Om te beginnen | 3 |
| PersoonsWijzer | 3 |
| Aart en Danique | |
| Ter overweging | 4 |
| Bij de diensten | 6 |
| Meeleven | 7 |
| Activiteiten | 12 |
| Kerkrentmeesters | 13 |
| Collecten | 14 |
| Diaconie | 15 |
| Jeugd | 16 |
| Kinderpagina | 18 |
| Activiteitenagenda | 19 |
| Kerkdiensten | 20 |

Heeft u vragen of opmerkingen stuur die svp naar de Communicatie Commissie of één van de contactpersonen in de Colofon.

communicatie@pglandsmeer.nl

www.pglandsmeer.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE LANDSMEER - DE WEGWIJZER

Abonnementsprijs is €15,00 per jaar.

IBAN: NL49 INGB 0005914101 tnv De Wegwijzer

De volgende Wegwijzer verschijnt rond 23 februari 2025 en beslaat een periode van 7 weken. (inhoud loopt tot 13 april)
U kunt de kopij inleveren tot uiterlijk 3 februari 2025 of in de brievenbus bij Het Kruispunt.

Hoofdredactie Wegwijzer: wegwijzer@pglandsmeer.nl

mw. Cora Rijswijk-Samsom, Dorpsstraat 53, T: 06 44779709

mw. Saskia Mulder-Visser, Zwaansburg 7, T: 06 13542863

Distributie: dhr. Jelle Attema, Lepelaarstraat 14, T: 4824187

HET KRUISPUNT - www.pglandsmeer.nl

Calkoenstraat 12a, 1121 XB Landsmeer T: 4821402 / 06 519 02666

Beheerders kerk: beheerder@pglandsmeer.nl

mw. Aytin Goede, Dorpsstraat 8, T: 06 519 02666

mw. Anneke van Zanten, Radboud 11, T: 06 34014205

Predikant: Vacant

Preses: preses@pglandsmeer.nl

mw. Flora Doeven, Noordeinde 145, 1121AK, T: 06 425 37107

Scriba: scriba@pglandsmeer.nl

Pastoraal team: pastoraat@pglandsmeer.nl

Voorzitter: mw. Petra Tasseron, Landsmeerderdijk 145,1035 PT. T: 06 283 39814

Anniek Goede T: 6312650,

Maartje Greunsven T: 06 14947569, Joke Grevnstuk T: 4821181,

Hanny de Jong T: 4823622, Joost Oortwijn T: 6837565, Cora Rijswijk T: 06

44779707, Mieske Slik T: 4824733, Marianne de Vries-de Gier T: 06 12056475,

Marianne de Vries-Nugteren T: 06 46523019, Wendy Zoutendijk T: 4826753

College van Kerkrentmeesters: cvk@pglandsmeer.nl

Secretariaat: mw. Ank de Cleen, Dr. M.L.Kingstraat 31, 1121 CR, T: 06 21674081

Giften, Collectebonnen & Overeenkomst Periodieke gift:

Penningmeester: dhr. Hans Klaasen, Schoolstraat 16, 1127 PZ Den IJp, T: 4824166

of stuur een e-mail naar: penningmeester@pglandsmeer.nl

Collectebonnen 40 per vel van € 20,- € 40,- en/of € 80,- (ovv Collectebonnen)

Financiële bijdragen: NL86 RABO 0334401739 tnv Protestantse Gemeente Landsmeer

Kerkelijk bureau: kerkelijk.bureau@pglandsmeer.nl

mw. Anneke van Zanten-Disseldorp, Radboud 11, 1121 HS, T: 4826128

Diaconie: diaconie@pglandsmeer.nl

Secretariaat: mw. Jannica Visscher, Nijenrode 35,1121HR, T. 0206313297

Financiële bijdragen: NL73 RABO 0334433983 tnv Diaconie Landsmeer

Autodienst: Gera Knibbe, T: 06-44716818

Oecumenisch beraad:

Penningmeester: mw. Corry Stellema-van Leeuwen, Robinsonhaven 20,

T: 06 38942668. Bankrek.: NL84 RABO 0334 4264 13 tnv Oecumenisch Beraad

Om te beginnen

De eerste wegwijzer van het nieuwe kalenderjaar, 2025. Wat hebben we 2024 toch mooi afgesloten met drie fantastische uitvoeringen van A Christmas Passion. We hebben het maar weer gedaan. Dat we er ook dit jaar maar weer een mooi jaar van

mogen maken met elkaar.

Saskia Mulder

Persoon Wijzer



Een nieuw hoofdstuk voor Aart en Danique in Landsmeer. Sinds juli vorig jaar wonen Aart en ik samen in Landsmeer, en ik moet zeggen: het bevalt ons ontzettend goed. Het is heerlijk om op onszelf te wonen en onze eigen draai aan het leven te geven. We genieten van de rust en ruimte hier en voelen ons al helemaal thuis.

Aart is enorm fanatiek bezig met zijn grote passie: triatlon. Hij traint hard, vaak zelfs meerdere keren per dag. Binnenkort gaat hij starten met zijn nieuwe baan bij zwembad "De Breek", wat fantastisch te combineren is met zijn sport. Ik vind het mooi om te zien hoe gedreven hij is en hoe veel plezier hij haalt uit zijn sport.

Zelf werk ik met veel liefde in een verpleeghuis. Ik geniet van het contact met de bewoners en haal veel voldoening uit het idee dat ik écht iets voor anderen kan betekenen. Mijn dagen zijn druk, maar altijd waardevol, en het geeft me een goed gevoel om iets voor anderen te kunnen doen.

Ondanks onze drukke schema's maken we altijd tijd voor elkaar. Samen koken, wandelen in de buurt of gewoon even ontspannen – dat soort momenten maken het samenwonen zo fijn. We zijn blij met deze nieuwe stap in Landsmeer en kijken uit naar alles wat de toekomst voor ons in petto heeft.

De 10 geboden

Het bijzondere van een vacante periode als kerkgemeenschap is de diversiteit aan voorgangers. We hebben als Landsmeerse gemeente onze vaste gewoontes in de opbouw van onze kerkdienst. Hoe ingewikkeld is het voor een voorganger om zich dat per zondag eigen te maken. Het niet noemen van de 10 geboden valt daar onder. Ik ken de 10 geboden in deze tijd vooral uit het dagblad TROUW waarin mensen een persoonlijke vertaling geven van die geboden en daar hun eigen leven en levenservaringen naast leggen. Het gezongen 'Ik geloof in God de Vader' hebben we volgens mij al een tijd niet meer gezongen in Landsmeer.

Daarom maakte de indruk, de 10 geboden die dominee Koolhaas declameerde in een van de kerkdiensten in oktober 2024, de TIEN WOORDEN van de Nederlander MAX ARAB

Dat maakte veel indruk door de nadrukkelijke manier waarop hij de 10 geboden voordroeg;

1. de Heer zegt; IK BEN de God die jullie heeft bevrijd.
2. Met een valse voorstelling van Mij kun je Mij niet dichterbij halen. Nooit kun je Mij vastleggen in dingen die je bedacht hebt. Uitbeelden kun je Mij niet. Beeld je niet in dat je Mij kunt vasthouden boven in de hemel, beneden op aarde, of in het water daaronder. Met jou verbeelding maak je mensen klein. Wie een mens klein maakt, maakt God niet groot!
3. Vervals de Naam van je God niet door een medemens in de steek te laten. Laat God erbuiten als je bezig bent in je eigen belang. Vloeken is God betrekken bij kwalijke zaken.
4. Zes dagen van de week werk je samen met de Heer, je God, aan de bevrijding van Zijn schepping. Bedenk: op de zevende dag vieren wij samen feest. Je bent een bevrijd mensenkind. Rusten mag je en gerust mag je samen – zijn met de Heer, je God, als alles en iedereen tot zijn recht komt.
5. Ouderen vertellen van hun leven met de Heer hun God. Hoor vandaag, in Zijn Woord, hoe God er gisteren was en er morgen zal zijn...
6. Niemand mag je het leven onmogelijk maken. Ieder mens heeft recht op een eigen bestaan. Schep ruimte voor je medemens.

7. Trouw ben je als je eerbied hebt voor de mensen en hun manier van leven. Trouw ben je aan mensen dien hun leven met jou willen delen.

8. Je steelt als je iets van een ander afneemt. Je steelt als je weigert een medemens te geven wat hij nodig heeft.

9. Je zult je met kracht inzetten voor iemands goede naam. De harde waarheid kan een mens vernietigen. Het is een vals getuigenis. Eerlijkheid gaat nooit samen met liefdeloosheid.

10. Vergrijp je niet aan de leefwereld van een ander. Wees bezorgd over alles wat leeft. Al wat levensgeluk is – voor je medemens en voor jezelf, zul je koesteren als een Godsgeschenk.

Jesus noemt deze woorden, woorden van liefde. Hij vat ze samen: 'Heb God lief boven alles en de naaste als jezelf'. Het begin ligt in God, Hij heeft Zijn schepselen lief. Van, ons, Zijn schepselen, verwacht Hij dat wij Zijn liefde beantwoorden en Hem liefhebben, de ander liefhebben en onszelf liefhebben. Deze Woorden, (of noem ze richtlijnen, geboden, Thora enz.) hebben als doel ons onze bestemming, leven in het land van louter licht, te laten bereiken. Moge het zo zijn.

Herhaling van vaste teksten, daar heeft voors en tegens. Bij vaste teksten kunnen gedachten afdwalen, je zegt ze mee maar denkt niet meer aan de inhoud. Maar we bidden wel iedere week het Onze Vader. Geldt dat dan ook voor dit vaste gebed? Ach, er zijn veel meningen en gedachten over de invulling van de kerkdienst. Het is interessant om daar eens over na te denken.

Welke onderdelen in de dienst zou u willen toevoegen, willen wijzigen?

En wat vindt u van bovenstaande 10 woorden?

Ellen de Paauw





*Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.*

*Maar wie op 't woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in 't woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!*

*Nieuwe Liedboek
Lied 313: 1 en 4*

Zondag 19 januari

Kleur: Groen

Jesaja 62: 1-5

Johannes 1: 29-2: 1-11

Jezus is op een bruiloft in Kana. Als de wijn op is, vraagt hij de bedienden om zes grote vaten met water te vullen. Het water verandert in wijn.

Een bruiloft is het feest van de liefde, met twee mensen in de hoofdrol. Maar de bruiloft wordt ook vaak gebruikt als beeld voor de relatie tussen God en de mensen. De Heer neemt zijn volk tot bruid, zo vertelde de oude profeten al. Door te vertellen over deze bruiloft, maakt Johannes duidelijk wat er op het spel staat in het levensverhaal van Jezus: Hij is gekomen om de liefdesrelatie tussen God en de mensen nieuw leven in te blazen.

Zondag 26 januari

Kleur: Groen

Jesaja 61: 1-9

Lucas 4: 14-21

Salomo is nog jong, hij is net koning geworden. Nadat hij offers gebracht heeft aan God, krijgt hij 's nachts een droom waarin God hem vraagt wat hij wil hebben. Hij vraagt niet om een lang leven of rijkdom of macht, maar om wijsheid. Dat Salomo vraagt om wijsheid, is veelzeggend voor deze koning en voor het geloof van Israël. Wijsheid gaat in de oudheid niet alleen om intellectueel maar is altijd verbonden met de vraag wat goed is om te doen.

Zondag 2 februari

Kleur: Groen

Jeremia 1: 4-10

Lucas 4: 21-30

Twee moeders komen bij koning Salomo om recht te spreken. Van een van beide is het kind gestorven. Ze zeggen allebei dat ze de moeder zijn van het levende kind. Koning Salomo ontdekt wie de echte moeder van het kind is. Het verhaal eindigt ermee dat de Israëlieten groot ontzag voor de koning hebben. Dit is een koning met grote wijsheid, een koning die de waarheid en het recht laat overwinnen.

Zondag 9 februari

Kleur: Groen

Jesaja 6: 1-8

Lucas 5: 1-11

Koning Salomo heeft een tempel voor God laten bouwen. Als de tempel klaar is, vraagt hij God om te zien en te horen wat er in de tempel is gebeurd.

Koning Salomo keert zich naar het volk toe en zegent hen. Hij prijst de naam van God en vertelt dat zijn vader David al van plan was om een huis te bouwen waar Gods naam kon wonen.



Zondag 16 februari

Kleur: Groen

Jeremia 17: 5-10

Lucas 6: 17-26

In een droom verschijnt God aan koning Salomo. God belooft dat Hij altijd aandacht zal hebben voor wat er in de tempel gebeurt, zijn naam zal in de tempel wonen. Ook zegt God dat koning Salomo altijd trouw moet blijven aan zijn geloof. Daarmee is de tempel een heilige plaats geworden, anders dan andere plaatsen. De heiligheid van die plek komt niet door Salomo of door andere mensen, maar door God.

Zondag 23 februari

Kleur: Groen

Genesis 45: 3-11, 15

Lucas 6: 27-38

Koning Salomo krijgt bezoek van de koningin van Seba. Zij heeft al veel bijzondere dingen over hem gehoord. In het paleis blijkt alles zelfs nog mooier dan ze dacht. Ook legt ze de koning moeilijke vragen voor, waar Salomo antwoord op weet. Met veel geschenken gaat de koningin weer naar huis.

Kerst-Passion

Op 20, 21 en 22 december 2024 vond in de protestante kerk van Landsmeer de jaarlijkse Kerst-Passion plaats, een evenement dat inmiddels een geliefde traditie (2de achtereenvolgende jaar) is geworden in de gemeenschap. Het evenement werd georganiseerd met medewerking van ongeveer 70 vrijwilligers met als doel het kerstverhaal op een eigentijdse en muzikale manier te vertellen.

Hoogtepunten van de voorstellingen waren onder andere de vertolking van de hoofdrolspelers in de zang door Dirk Goede samen met Flora Doeven en niet te missen de zang van Eric Knibbe. Het koor was ook geweldig samen met de muzikale omlijsting, om maar niet te spreken van de mooie en bijpassende beelden op de achtergrond.

De Kerst-Passion werd bijgewoond door een groot aantal inwoners van Landsmeer en van ver daarbuiten. Velen prezen de organisatie voor het neerzetten van een professioneel en ontroerend evenement dat de kerstgedachte op een bijzondere manier tot leven bracht.

Met deze succesvolle editie heeft de Kerst-Passion in Landsmeer wederom bewezen een waardevolle toevoeging te zijn aan de kerstvieringen in de regio.

Hiermee is maar weer aangetoond dat de kerk en de geestelijke gedachte hierbij voor een breder publiek toegankelijk kan zijn.

Aad Bakker

Samen eten

Eén keer per maand eten we gezamenlijk in de kerk. Heeft u ook zin om te komen, maar heeft u daarvoor vervoer nodig? Belt u dan met 020-6313297. Wij komen dan u halen.

Diensten in 'De Keern'

Sinds een half jaar organiseert, Christel Bakker, de geestelijk verzorger van 'De Zorgcirkel' maandelijks diensten in 'De Keern'. Ook niet bewoners zijn welkom, zeker als ze bewoners van hun kamers willen halen. De diensten zijn op woensdagmiddagen om 15.00 uur in de vrije huiskamer van 1 hoog en zijn gepland op: 22-01, 19-02, 19-03, 30-04, 21-05, 25-06, 09-07, 20-08, 24-09, 22-10, 19-11, 24-12.

Hanny de Jong

De gebedsweek

De Gebedsweek voor de eenheid van Christenen begint op zondag 19 januari 2025 met een Oecumenische Dienst in Het Kruispunt om 10.00 uur, waarin de predikant van de Doopsgezinde Kerk, Jannie Nijwening voorgeat.

Op woensdag 22 januari 2025 is er een Vesper in de Voorhof.

De avond wordt verzorgd door pastor Ide van der Wijk.

Inloop 17.30 uur

18.00 uur, soep met broodjes

19.00 uur tot 20.00 uur Vesper

De kosten zijn € 6,- p.p.

40-dagen kalender

De 40 dagenkalender 2025 komt weer uit. Aswoensdag begint op 5 maart 2025.

De wijkdames brengen de 40 dagenkalender thuis bij diegene die niet naar de kerk kunnen komen.

Op zondag 23 februari en zondag 2 maart kunt u de 40 dagenkalender in de kerk kopen voor € 2,-

In verband met de gestegen kosten is de 40 dagenkalender € 2,- geworden.

Vriendelijke groet

Corry Stellema

Oecumenisch Beraad



Opruimen

Na de geslaagde uitvoeringen van de Kerst-Passion en de kerstavond dienst met daarna de kerstviering op 1ste kerstdag was het weer tijd om de kerkzalen weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Zo is het podium op een juiste manier gedemonteerd en met vereende krachten naar boven op zolder gebracht zodat we het in de toekomst nog vaak kunnen gebruiken. Alle medewerkers die geholpen hebben bij het plaatsen en verwijderen heel hartelijk bedankt.

Wat al eerder had plaatsgevonden is de verplaatsing van het grote tv-scherm naar de Voorhof zaal. Hierdoor is het mogelijk om de beelden van uit de kerkzaal of via een eigen laptop op een zeer heldere manier te kunnen weergeven. Ook is er recentelijk een nieuw streaming kastje gedoneerd geworden waarmee de beelden van de diensten in een hogere resolutie worden weergegeven, ik hoop dat u dat thuis al hebt kunnen merken.

Zo zijn we iedere keer bezig om de technische zaken beter te regelen.

Aad Bakker

Collecte Opbrengsten

De opbrengsten van de collecten van 17 november tot en met 29 december waren totaal € 1150,15.

De opbrengste van de deurcollecte kinderen in de kiel van 24 december was € 269,45

Hans Klaasen

Vrijwilligers

Op 6 december 2024 zijn er door de gemeente Landsmeer ongeveer 20 personen in het zogenaamde "zonnetje gezet". Ook vanuit de Protestantse Gemeente zijn er dit jaar weer een tweetal gemeenteleden naar voren geschoven voor de uitreiking van een speldje met daarbij een bos bloemen en cadeaubon. Jannica Visscher en Paul Hupkens waren

voorgedragen omdat zij de afgelopen jaren bijna maandelijks een maaltijd hebben gemaakt onder het mom "eet en ontmoet". Paul is daarbij een geweldige kok die soms niet alledaagse gerechten weet voor te schotelen. Maar ook de gewone Hollandse pot smaakt iedere keer weer voortreffelijk. Samen met Jannica maken zij er iedere keer weer een fijne bijeenkomst van. Laten we hopen dat er nog diverse gezellige eet avonden gaan komen.

Aad Bakker



26 jan Jongere generaties

Sirkelslag is een van de drie interactieve bijbelspellen van de Protestantse Kerk, naast de PaasChallenge en de KerstChallenge. Honderden jeugdgroepen uit het hele land spelen de spannende spellen mee vanaf hun eigen locatie. Er staat altijd een Bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal.

Zo gaan de kinderen op een speelse en ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken zijn de drie spellen een mooie kans om jongeren door het jaar heen betrokken te houden.

02 feb Werelddiaconaat aanpassen aan klimaatverandering

Door klimaatverandering worden delen van Ethiopië vaker getroffen door langdurige droogte of heftige regenval. Aanpassen aan klimaatverandering Jongeren beseffen dat ze niet alleen van landbouw en veeteelt kunnen rondkomen, zoals hun ouders gewend waren. Samen met een hulporganisatie



leert de Ethiopische kerk jongeren en vrouwen over irrigatielandbouw, maar ook hoe je een bedrijf opzet voor extra inkomsten. Ze worden lid van een spaargroep, leren een restaurant of winkel opzetten, gaan meubels maken, kleding ontwerpen, laptops of telefoons repareren. Zo gaan Ethiopiërs met hun tijd mee.

09 feb Noodhulp Israël en Gaza

De oorlog tussen Hamas en Israël heeft dramatische gevolgen. Via een internationaal kerkelijk netwerk, met plaatselijke kerken en Israëliische en Palestijnse organisaties, biedt Kerk in Actie hulp aan getroffen families.

In Israël gaat het om praktische en psychosociale hulp aan kwetsbare groepen, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. Inwoners van Gaza krijgen voedsel, water, medische behoeftigheden en psychosociale hulp. Daarnaast helpt Kerk in Actie waar dat kan bij het herstel van huizen en werkgelegenheid.

16 feb Binnenlands diaconaat Nederland omzien naar gevangenen

In Nederland raken jaarlijks ruim 33.000 mensen gedetineerd, ze zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reikt Kerk in Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel.

Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

23 feb Wereldhuis een stap verder In de Bijlmer

Stap Verder is een inloophuis waar mensen in Amsterdam Zuidoost terecht kunnen voor informatie, advies en hulpverlening op het gebied van wonen, werken, inkomen, inburgering, gezondheid, zorg, recht, migratie. Ze bieden gratis Nederlandse les, naailes en handwerk cursussen, medische, juridische en sociale spreekuren.



Ook in 2024 hebben we met Sinterklaas cadeaubonnen gedoneerd aan de voedselbank. Deze worden verdeeld onder de jongeren vanaf 12 jaar. Kleine kinderen krijgen meestal wel iets voor Sinterklaas, maar deze groep schiet er vaak bij in. Terwijl zij het ook heel leuk vinden om iets te krijgen.

10 december was het de Dag van de Mensenrechten. Om dit onder de aandacht te brengen, hadden we samen met de Doopsgezinde kerk een pub quiz over dit onderwerp georganiseerd. We hadden gehoopt om meer mensen van buiten de kerk hiervoor aan te trekken, maar helaas blijkt dat de drempel toch vaak te hoog zijn. Dit laat onverlet dat we toch een heel leuke (en ook leerzame) avond hadden.

Op zaterdag 14 december was de kerstmarkt waarvan de opbrengst was voor de basisschool Les Petits Louh in Kameroen (<https://www.floraisonlespetitslouh.com>). Corry Stellema en Anneke van Zanten en haar zussen hebben meegeholpen met het maken van kerststukjes, Jos Kalf had weer prachtig haakwerk in de aanbieding en Petra Tasseran maakte samen met kinderen kerststukjes tegen een vrijwillige bijdrage. Bij elkaar hebben we € 477,00 opgehaald!

De Adventsviering op 17 december was weer zeer geslaagd door de inzet van o.a. Hannie Trenning en Gera Knibbe die een mooie liturgie hadden gemaakt, de overdenking van Harry Kruizenga en het pianospel van Wim Lebbing. De collecte tijdens deze adventsviering was eveneens bestemd voor Les Petits Louh met een mooie opbrengst van € 332,00. De viering werd afgesloten met een lekker buffet.

Bedankt voor uw steun aan de voedselbank

Wat is er weer ontzettend ontzettend veel voedsel ingezameld voor de voedselbank. Hartelijk dank daarvoor. Maar ook buiten de acties in het voor- en najaar kunt u voedsel doneren. Heeft u wel eens gezien hoe snel het voedselkastje leeg is nadat deze is gevuld. Het ene moment zit het kastje vol en enkele uren is het alweer helemaal leeg. Blijkbaar is er veel behoefte aan.

De diaconie



Kindernevendienst

In januari en februari tot aan de 40-dagen tijd gaan we het hebben over koning Salomo. Wil je alvast een beetje weten hoe het verhaal gaat? Lees dan hieronder een van de verhalen.

SALOMO is nog maar een tiener als hij koning wordt. Hij heeft God lief en volgt alle goede raad van zijn vader David op. God is tevreden over Salomo en daarom zegt hij op een nacht in een droom tegen hem: 'Salomo, wat zou je nu graag van mij willen hebben?'

Dan antwoordt Salomo: God, mijn God, ik ben nog erg jong en ik weet niet hoe ik moet regeren. Geef mij daarom wijsheid om uw volk goed te regeren.'

God is blij dat Salomo dit vraagt. Daarom zegt hij: 'Omdat je om wijsheid hebt gevraagd en niet om een lang leven of rijkdom, zal ik je meer wijsheid geven dan iemand ooit heeft gehad. Maar ik zal je ook geven waar je niet om hebt gevraagd: rijkdom en eer.'

Korte tijd later komen er twee vrouwen bij Salomo met een groot probleem. 'Deze vrouw en ik wonen in hetzelfde huis', zegt de ene. 'Ik heb een zoontje gekregen en twee dagen later kreeg ook zij een zoontje. Op een nacht stierf haar baby. Maar terwijl ik sliep, legde zij haar dode kind bij mij en nam mijn baby weg. Toen ik wakker werd en naar het dode kind keek, zag ik dat het niet mijn kind was.'

Dan zegt de andere vrouw: 'Nee! Het levende kind is van mij en het dode is van haar!' De eerste vrouw antwoordt: 'Nee! Het dode kind is van jou en het levende is van mij!' Zo spreken de vrouwen elkaar tegen. Wat zal Salomo doen?

Hij laat een zwaard halen en zegt dan: 'Snijd het levende kind in tweeën en geef ieder een helft.'

'Nee!' schreeuwt de echte moeder. 'Doe dat alstublieft niet. Geef het dan maar aan haar!' Maar de andere vrouw zegt: 'Geef het aan geen van ons beiden; snijd het maar in tweeën.'

Ten slotte zegt Salomo: 'Dood het kind niet! Geef het aan de eerste vrouw. Zij is de echte moeder.' Salomo weet dit omdat de echte moeder zoveel van de baby houdt dat zij bereid is hem aan de andere vrouw te geven om zijn leven te sparen. Als de Israëlieten horen hoe Salomo dit probleem heeft opgelost, zijn zij verheugd dat zij zo'n wijze koning hebben.

Tijdens de regering van Salomo zegent God het volk door het land vruchtbaar te maken zodat het volop tarwe, gerst, druiven, vijgen en ander voedsel voortbrengt. De mensen gaan goed gekleed en wonen in mooie huizen. Voor iedereen is er een overvloed aan goede dingen.

[1 Koningen 3:3-28; 4:29-34](#)



Levendige Kerststal

Levendige kerststal en kerstmarkt 14 december was er in onze kerk weer de levendige kerststal en een kerstmarkt. Dit was een groot succes. Het opleidingsorkest van Amicitia heeft gespeeld en er konden kerststukjes gemaakt worden. "Opa" Bert en Ronald verzorgden het figuurzagen van een leuk kerstboompje. De stal stond midden in de zaal en daar konden kinderen zich verkleeden als Maria, Jozef, herders en engeltjes. En... aan het eind van de dag hadden we zelfs een kindje jesus in de kribbe liggen. Ook kon je op de kerstmarkt allerlei zelfgemaakte kerststukjes en -versieringen kopen. De opbrengst hiervan ging naar de basisschool in Kameroen, L'école les petits LOUH. Er is ruim 400 euro opgehaald, een prachtig bedrag waar we heel blij mee zijn! Ook kon je lekkere warme chocolademelk, glühwein en zelfgemaakte taart en cake kopen bij Hans en Ina Pluijgers. Bedankt iedereen voor het bakken van al het lekkers!



Toen zei de Heer tegen Salomo: 'Jij hebt je niet gehouden aan onze afspraak. Je hebt je niet gehouden aan de regels die ik je gegeven heb.'

REBUS



, omdat ik een belofte gedaan heb aan je vader David. Het zal gebeuren als je zoon koning is. Dan zal ik het hele koninkrijk van hem afnemen, behalve één gebied, waar Jeruzalem ligt. Dat ene gebied mogen je nakomelingen houden, omdat je vader David mij trouw gediend heeft. En omdat ik Jeruzalem als mijn stad uitgekozen heb.

Activiteiten agenda

| Datum | Tijd | Activiteit |
|----------------|-------|------------------------------|
| Iedere dinsdag | 10.00 | Open kerk |
| 17 januari | 10.00 | Leeskring 'Sacks' |
| 28 januari | 19.30 | Diaconie bij Hannie Trenning |
| 29 januari | 20.00 | Bijbel Gespreksgroep |
| 07 februari | 10.00 | Koffie met noten |
| 13 februari | 14.00 | Groene Kerk |
| 14 februari | 10.00 | Leeskring 'Sacks' |
| 25 februari | 19.30 | Diaconie bij Hannie Trenning |

*Tenzij anders vermeld in **Het Kruispunt***

Kerkdiensten

Zondag 19 januari om 10.00 uur – Oecumenische dienst

Predikant: Ds. Jannie van Nijwening
Ouderling: Oecumenische werkgroep
Diaken: Oecumenische werkgroep
Organist: Pieter-Jan Aartsen
Koster: Ronald de Jongh
Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 26 januari om 10.00 uur

Predikant: Frank Werkman
Ouderling: Marianne de Vries
Diaken: Gera Knibbe
Organist: Anje Rietberg
Koster: Ine van Brenk
Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 2 februari om 10.00 uur

Predikant: Ds. Anneke Buitenbos
Ouderling: Gerard Knibbe
Diaken: Corry Stellema
Organist:
Koster: Aad Bakker
Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 9 februari om 10.00 uur

Predikant: Ds. Niek Scholten
Ouderling: Hannie Been
Diaken: Jannica Visscher
Organist:
Koster: Arie de Vries
Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 16 februari om 10.00 uur m.m.v. Ars Musica

Predikant: Ds. Martien Pettinga
Ouderling: Aytin Goede
Diaken: Peter Heemeijer
Organist:
Koster: Ronald de Jongh
Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 23 februari om 10.00 uur

Predikant: Ds. Trinus Hibma
Ouderling: Saskia Mulder
Diaken: Harry Kruizinga
Organist:
Koster: Ine van Brenk
Kinderoppas en kindernevendienst

