

# De Wegwijzer

Informatieblad van de Protestantse Gemeente Landsmeer, Kadoelen, Den IJp en Purmerland



37<sup>e</sup> jaargang – nr 3

maart 2025

***Alles wordt nieuw!***

Om te beginnen	3
PersoonsWijzer <b>Ds. René Alkema</b>	3
Ter overweging	4
Bij de diensten	6
Meeleven	8
Activiteiten	10
Kerkenraad/kerkrentmeesters <b>Gemeentemiddag</b>	12
Collecten	14
Diaconie <b>Inzameling voedselbank</b>	15
Jeugd <b>Elke dag een Bijbelverhaal</b>	16
Kinderpagina	18
Activiteitenagenda	19
Kerkdiensten	20

Heeft u vragen of opmerkingen stuur die svp naar de Communicatie Commissie of één van de contactpersonen in de Colofon.

[communicatie@pglandsmeer.nl](mailto:communicatie@pglandsmeer.nl)

[www.pglandsmeer.nl](http://www.pglandsmeer.nl)

#### PROTESTANTSE GEMEENTE LANDSMEER - DE WEGWIJZER

Abonnementsprijs is €15,00 per jaar.

IBAN: NL49 INGB 0005914101 tnv De Wegwijzer

De volgende Wegwijzer verschijnt rond 13 april 2025 en beslaat een periode van 5 weken. (inhoud loopt tot 18 mei)  
U kunt de kopij inleveren tot uiterlijk 24 maart 2025 of in de brievenbus bij Het Kruispunt.

#### Hoofdredactie Wegwijzer: [wegwijzer@pglandsmeer.nl](mailto:wegwijzer@pglandsmeer.nl)

mw. Cora Rijswijk-Samsom, Dorpsstraat 53, T: 06 44779709

mw. Saskia Mulder-Visser, Zwaansburg 7, T: 06 13542863

**Distributie:** dhr. Jelle Attema, Lepelaarstraat 14, T: 4824187

#### HET KRUISPUNT - [www.pglandsmeer.nl](http://www.pglandsmeer.nl)

Calkoenstraat 12a, 1121 XB Landsmeer T: 4821402 / 06 519 02666

#### Beheerders kerk: [beheerder@pglandsmeer.nl](mailto:beheerder@pglandsmeer.nl)

mw. Aytin Goede, Dorpsstraat 8, T: 06 519 02666

mw. Anneke van Zanten, Radboud 11, T: 06 34014205

#### Predikant: [dominee@pglandsmeer.nl](mailto:dominee@pglandsmeer.nl)

Dhr. ds. René Alkema, T 06 10037125

#### Preses: [preses@pglandsmeer.nl](mailto:preses@pglandsmeer.nl)

mw. Flora Doeven, Noordeinde 145, 1121AK, T: 06 42537107

#### Scriba: [scriba@pglandsmeer.nl](mailto:scriba@pglandsmeer.nl)

#### Pastoraal team: [pastoraat@pglandsmeer.nl](mailto:pastoraat@pglandsmeer.nl)

Voorzitter: mw. Petra Tasseron, Landsmeerderdijk 145,1035 PT. T: 06 283 39814  
Anniek Goede T: 6312650,

Maartje Greunsven T: 06 14947569, Joke Grevenstuk T: 4821181,

Hanny de Jong T: 4823622, Joost Oortwijn T: 6837565, Cora Rijswijk T: 06

44779707, Mieske Slik T: 4824733, Marianne de Vries-de Gier T: 06 12056475,

Marianne de Vries-Nugteren T: 06 46523019, Wendy Zoutendijk T: 4826753

#### College van Kerkrentmeesters: [cvk@pglandsmeer.nl](mailto:cvk@pglandsmeer.nl)

Secretariaat: mw. Ank de Cleen, Dr. M.L.Kingstraat 31, 1121 CR, T: 06 21674081

#### Giften, Collectebonnen & Overeenkomst Periodieke gift:

Penningmeester: dhr. Hans Klaasen, Schoolstraat 16, 1127 PZ Den IJp, T: 4824166

of stuur een e-mail naar: [penningmeester@pglandsmeer.nl](mailto:penningmeester@pglandsmeer.nl)

Collectebonnen 40 per vel van € 20,- € 40,- en/of € 80,- (ovv Collectebonnen)

Financiële bijdragen: NL86 RABO 0334401739 tnv Protestantse Gemeente Landsmeer

#### Kerkelijk bureau: [kerkelijk.bureau@pglandsmeer.nl](mailto:kerkelijk.bureau@pglandsmeer.nl)

mw. Anneke van Zanten-Disseldorp, Radboud 11, 1121 HS, T: 4826128

#### Diaconie: [diaconie@pglandsmeer.nl](mailto:diaconie@pglandsmeer.nl)

Secretariaat: mw. Jannica Visscher, Nijenrode 35,1121HR, T. 0206313297

Financiële bijdragen: NL73 RABO 0334433983 tnv Diaconie Landsmeer

#### Autodienst: Gera Knibbe, T: 06-44716818

#### Oecumenisch beraad:

Penningmeester: mw. Corry Stellema-van Leeuwen, Robinsonhaven 20,

T: 06 38942668. Bankrek.: NL84 RABO 0334 4264 13 tnv Oecumenisch Beraad

## Om te beginnen

Hoewel het vaak nog koud is komt onmiskenbaar het voorjaar er aan. Het wordt lichter en we worden energiekeer. Vroeger was het de tijd voor de schoonmaak, dat doen we nu niet meer zo.

Opruimen doen we wel en dan gaan we fris aan de gang. Ook in onze gemeente gaat ook een frisse wind waaien.  
Welkom ds. Alkemema!

## Persoon Wijzer



Na een korte sabbatical, waarin ik gemerkt heb hoe belangrijk het is om soms ook eens tot rust te komen van je werk, voelt het goed om nu weer aan de slag te gaan als predikant. En wel in de protestantse gemeente Landsmeer! De eerste contacten met de beroepingscommissie en de kerkenraad zijn goed

bevallen. En ook de gemeentevergadering was een fijne en warme bijeenkomst. Dat maakt dat ik er weer zin in heb om aan het werk te gaan!

De eerste tijd zal voor een gedeelte bestaan uit kennismaking. We gaan elkaar tegenkomen in kerkdiensten, in andere bijeenkomsten, op bezoek thuis en in het dorp. Ik ga er alles aan doen om goed 'bereikbaar' te zijn.

Deze 'Persoon Wijzer' stelt mij in ieder geval in de gelegenheid alvast iets over mezelf te vertellen. Ik zou in dat kader een chronologische opsomming kunnen geven van mijn leven tot nu toe (met veel jaartallen en feitjes). Of ik zou met alle liefde kunnen vertellen over mijn gezin. Of ik zou wat kunnen vertellen over mijn 'kerkelijke carrière'.

Maar ik wil hier liever iets anders vertellen. Ik werd niet zo lang geleden gevraagd, om in een kerkdienst iets over mijzelf te vertellen -een autobiografie van een predikant. Dat kwam dan in plaats van de preek. Ik vroeg me toen af wat ik zou kunnen

vertellen. Ik vroeg mij toen af wat mij gevormd heeft als mens en als predikant. Ik heb toen verteld hoe vormend de zondag voor mij geweest is. Meer dan alle andere dagen van de week vertelt de zondag het verhaal van mijn leven.

Als kind ging ik (samen met mijn twee broers) op zondagmorgen mee met mijn ouders naar de kerk in Leidschendam (bij Den Haag). Als kind gaat er in de kerk ook wel het één en ander langs je heen. En als kind ben je niet altijd even geïnteresseerd in alles van de kerk. Maar toch werd ik daar van lieverlee vertrouwd met de bijbel, de liederen, de gebeden, en de preek.

En dan gingen we op zondagmiddag vaak wandelen in de duinen van Meijndel (bij Wassenaar). Mijn ouders wisten niet heel veel over de natuur te vertellen (welke vogel is dat? hoe heet dat plantje? etc.), maar ze waren wel graag buiten in de natuur. En ik ging graag mee. De liefde voor de natuur heb ik op die manier van mijn ouders meegekregen.

En als ik dan een paar reuzenstappen neem, en als ik dan nu naar mijn leven kijk, dan zijn dat de twee dingen die nog steeds heel belangrijk zijn voor mij. Van 'de kerk' heb ik zelfs mijn werk gemaakt! En de tijd die ik 'over' heb, breng ik graag buiten door om vogels en vlinders, enz. te kijken. En allebei (werk en natuur) voegen ze veel toe aan mijn leven! Allebei zijn ze belangrijk voor mij! Het heeft gemaakt wie ik ben! Met dank aan mijn ouders!

Er valt zeker meer over mezelf te vertellen! Maar als eerste korte kennismaking wil ik het hier bij laten. Dat de zondag heel bepalend en vormend is geweest in mijn leven. En dat de zondag voor mij nog steeds een dag is om 's ochtends naar de kerk te gaan en/of 's middags naar buiten te gaan.

Ik zie er naar uit (jo)u te ontmoeten -op zondag, of op elke andere dag van de week!

**ds. René Alkema**

### Alexej Navalny

Op 16 februari 2024 overleed Alexej Navalny in Rusland. Hij was de belangrijkste tegenstander van Poetin en werd door hem in 2013 uitgesloten van de presidentsverkiezingen.

In 2019 en 2020 was hij al twee keer slachtoffer van een vergiftiging door het zenuwgas Novitsjok. De tweede keer werd hem bijna fataal. Hij herstelde in Duitsland maar keerde daarna toch weer terug naar Rusland. Daar werd hij bij aankomst direct



gevangen gezet tot aan zijn dood.

Amazing Grace is een ultiem lied van vrijheid en saamhorigheid, een lied voor een vrijheidstrijder als Navalny. De basis van het lied is het gebed van David uit 1 Koningen 17: 16-17:

‘Wie ben ik Heer, mijn God, wat is mijn familie, dat u mij zo ver hebt gebracht? En alsof dat nog niet genoeg was, God, hebt u ook gesproken over de toekomst van mijn huis. U hebt mij uitgekozen als kroon op de mensheid, door God, de Heer, verheven.’

Amazing Grace, de hand die ons geleidt naar de bevrijding, ook al is de route nog duister en moeten er nog veel offers worden gebracht. Toch staan we al in het licht van de bevrijding.

Laten we de naam van Alexej Navalny blijven uitspreken, moge zijn strijd lust in onze gedachten blijven. Zoals we in het gebed van David de verbazing dat ‘een kleine mens als ik’ Gods grote genade overvalt, zo zien we in het verlengde naar deze tijd het leven van Navalny. Je bent pas dood als je naam niet meer wordt genoemd. En zijn naam staat, net als de namen van ieder die ons lief is, geschreven in de palm van Gods hand.

**Ellen de Paauw**

### AMAZING GRACE

*Amazing grace, how sweet the sound  
That saved a wretch like me  
I once was lost, but now I'm found  
Was blind, but now I see*

*'T was grace that taught my heart to fear  
And grace my fears relieved  
How precious did that grace appear  
The hold I first believed*

*Though many dangers, toil, and snares  
We have already come  
'T was grace that brought us safe thus far  
And grace will lead us home*

*When we've been there ten thousand years  
Bright shining as the sun  
We've no less days to sing God's praise  
Than when we've first begun  
Than when we've first begun*



### **Zondag 23 februari**

**Kleur: Groen**

**Genesis 45: 3-11, 15**

**Lucas 6: 27-38**

Koning Salomo krijgt bezoek van de koningin van Seba. Zij heeft al veel bijzondere dingen over hem gehoord. In het paleis blijkt alles zelfs nog mooier dan ze dacht. Ook legt ze de koning moeilijke vragen voor, waar Salomo antwoord op weet. Met veel geschenken gaat de koningin weer naar huis.

### **Zondag 2 maart**

**Kleur: Groen**

**Jeremia 7: 1-15**

**Lucas 6: 39-49**

Jerobeam werkt voor koning Salomo. Hij komt een profeet tegen die een mantel in twaalf stukken scheurt. Zo zal het ook gaan met het land Israël: Het zal verscheurd worden en uiteenvallen. Jerobeam zal koning worden over tien van de twaalf stammen, voor de familie van Salomo zal er maar een stam overblijven. Het is een profetische handeling, waarmee misschien niet alleen iets wordt voorspeld; er gebeurt ook iets tijdens dit ritueel. Het is alsof hier terplekke het koninkrijk al een beetje verscheurd wordt.



### **Zondag 9 maart, 1<sup>e</sup> van de 40dagentijd**

**Kleur: Paars**

**Deuteronomium 5: 6-21**

**Lucas 4: 1-13**

Jesus is veertig dagen in de woestijn. Hij wordt op de proef gesteld door de duivel, die probeert hem van Gods weg af te brengen. Maar Jesus luistert alleen naar God. De woestijn is een betekenisvolle plek van mensen die op weg zijn naar het goede leven. Een plek van bezinning, van uitzien en verlangen, maar ook een plek die mensen op de proef stelt. De veertig

dagen die Jesus in de woestijn is, zijn een aansporing om ons voor te bereiden op het paasfeest. In de Bijbel zijn veertig dagen en veertig jaar vaak een tijd van voorbereiding, van uitzien naar wat komt.

### **Zondag 16 maart, 2<sup>e</sup> van de 40dagentijd**

**Kleur: Paars**

**Exodus 34: 17-35**

**Lucas 9: 28-36**

Op een berg verandert Jesus, zijn gezicht verandert en zijn kleren worden stralend wit. Mozes en Elia, twee profeten uit oude verhalen, verschijnen aan Jesus en praten met Hem over de weg die Hij moet gaan. Lucas vertelt erbij waar ze het over hebben: over zijn heengaan, de weg die Hij moet volbrengen in Jeruzalem. In het Grieks wordt hier het woord exodus gebruikt, ontdekken. In het evangelie van Lucas heeft het verhaal wel een duidelijk 'adres': met de verloren zoon brengt Jesus tollenaars en zondaars ter sprake, de oudste zoon houdt de Farizeeën en Schriftgeleerden een spiegel voor. De vader maakt duidelijk hoeveel vreugde God heeft om mensen die 'terugggevonden worden'.

**Zondag 6 april, 5<sup>e</sup> van de 40dagentijd**

**Kleur: Paars**

**Jesaja 58: 7-10**

**Lucas 20:9-19**

Een man gaat op reis en vraagt oppassers om op zijn wijngaard te passen. Maar als de oogsttijd aan-breekt, doen ze alsof de wijngaard van hen is. De eigenaar stuurt verschillende knechten en uiteindelijk zelfs zijn zoon, maar ze hebben geen respect voor hem. Daarom moet de eigenaar uiteindelijk zelf komen om een nieuw begin te maken. Als in de Bijbel verteld wordt over een wijngaard, wordt tegelijk verteld over het volk Israël. Israël is de wijngaard van de Heer. Er zijn oppassers aangesteld om voor de wijn-gaard te zorgen. Daarmee wordt verwezen naar de hogepriesters en Schriftgeleerden. Zij hebben de opdracht om het volk te beschermen en behoeden maar in plaats daarvan doen ze alsof zij zelf heer en meester zijn in het land.

**Zondag 13 april, 6<sup>e</sup> van de 40dagentijd**

**Palmzondag**

**Kleur: Paars**

**Jesaja 50: 4-7**

**Lucas 22: 1-23:56**

Jezus rijdt op een ezel naar Jeruzalem, waar hij wordt toegejuicht als koning:

'Gezegend Hij die komt als koning, in naam van de Heer!' De farizeeën zeggen dat Jezus zijn leerlingen moet laten ophouden, maar Jezus antwoordt dat dit niet te stoppen is. De weg naar Jeruzalem is niet zomaar een weg: het is de weg die de pelgrims jaarlijks gaan. In Jeruzalem vieren ze Pesach, het feest van de bevrijding uit Egypte. Ook Jezus is dus als pelgrim op weg. In het verhaal van de verheerlijking op de berg is benoemd dat Jezus daar zijn 'exodus', zijn weg zal voltooien.



### **Van gas en elektra af**

Kortgeleden zaten we opeens tijdens de 'Open kerk' op dinsdag zonder stroom en dus ook zonder verwarming (want de cv pomp was daardoor ook buitenwerking). Geen licht, geen thee of koffie.....wat nu?? Het werd uiteindelijk een knusse zij het wat koele ochtend: Wil (Buis) struinde binnen en draaide meteen weer om met de opmerking 'ik ga thuis een paar thermosflessen koffie halen'. Dus even later zaten we bij een paar kaarsjes toch nog heerlijk aan de koffie. En Janet heeft, voortvarend als altijd, weer een aantal kaarten geschreven voor deze en gene.

Dus: Niet vergeten, bij weer en wind, wat er ook gebeurt, de kerk is dinsdagochtend voor iedereen open!

Namens het pastoraat,

**Petra Tasseron**

### **De werkgroep Groene Kerk**

heeft twee interessante onderwerpen gekozen om samen met u/jullie hierover van gedachten te wisselen.

#### *1) Grootouders voor het klimaat*

Op 2 april bent u van harte welkom om te luisteren en te spreken over wat het betekent, 'Grootouders voor het klimaat midden in de samenleving'.

Wij nodigen Margriet Goddijn uit, zij is lid van de kerngroep. 'Het begon allemaal met een klimaatmars naar Parijs in 2016.....'

Welkom van 17.00- 19.00 uur. Voor soep en brood wordt gezorgd.

#### *2) Duurzaamheid en vrede*

Ook op 12 juni bent u van harte welkom. Daarvoor nodigen we Iris Spekman uit. Zij is functionaris Duurzaamheid en vrede. Het onderwerp op deze avond is; Bijbelteksten en natuur.

De avond is van 19.30 tot 21.30. Voor beide activiteiten kunt u zich opgeven bij:

**Martelly of Ank**

### **Paasgroetenactie 2025**

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland.

Gedetineerden zijn mensen die voor kortere of langere tijd opgesloten zijn in een gevangenis.

Vanuit Het Kruispunt willen ook wij hen laten weten dat we aan hen denken en dat zij erbij horen, ook al zijn ze gevangen.

Zondags na de kerkdienst zullen de kaarten die beschreven kunnen worden op de eerste tafel in de Voorhof klaarliggen. Dus tijdens de koffie kunt u even aanschuiven om een kaart te schrijven. Ook op de dinsdagochtend kunnen kaarten geschreven worden.

Er zal altijd iemand van het pastoraat bijzitten, mocht u hierover vragen hebben.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet hen goed doet. Uit voorgaande jaren weten we dat het altijd

weer een feestelijke gebeurtenis is als de kaarten in de kerkdienst rond Pasen in de gevangenis worden uitgedeeld.

Het leuke is, dat elke gedetineerde een beschreven kaart voor zichzelf ontvangt en óók een onbeschreven kaart met postzegel om zelf te versturen!

Het versturen van de kaarten wordt door de PKN verzorgd. Wat een mooie actie hè? We hopen dat velen van u een paasgroet zal sturen! Alvast dank!

Namens het pastoraat,

**Petra Tasseron**

### **40 dagenkalender**

Op zondag 23 februari en zondag 2 maart kunt u de 40 dagenkalender in de kerk kopen voor € 2,-.

**Corry Stellema**

### **Aswoensdag**

Beste geloofsgenoten, Op **woensdag 5 maart a.s. is het Aswoensdag**. Op Aswoensdag is het gebruikelijk dat het askruisje wordt uitgedeeld. Zo ook dit jaar. Wij gaan dit doen tijdens de communieviering van die ochtend. De viering begint om **10.00 uur** en voorganger zal zijn Diaken Jack Noë en mijn persoon. We verbranden de oude palmtakken en met de as hiervan zal u het kruisje op uw voorhoofd krijgen. Iedereen die mee wil doen is van harte welkom. Neem uw oude palmtakjes mee.

**Ide van der Wijk**

[i.wijk@upcmail.nl](mailto:i.wijk@upcmail.nl)



Na ons 50-jarig jubileumconcert in 2022 hebben we besloten om toch weer een concert te gaan geven. Dit keer een voorjaarsconcert, waarin een grote diversiteit aan muziekstijlen door ons koor wordt uitgevoerd, ondersteund door een aantal gastmuzikanten. Klassiek, pop, musical- en religieuze muziek komen voorbij in dit concert. Geheel anders dus dan onze concerten in het verleden. Kom luisteren en geniet.



**HOLY SOUND**  
o.l.v. Jan Splinter

**VOORJAARSCONCERT**

Ter ere van ons 55 jarig jubileum



Kom op vrijdag 4 april of op zaterdag  
5 april 2025, aanvang 20.00 uur.

In Het Kruispunt, Calkoenstraat 12a  
1121 XB Landsmeer

Tickets €13,50 per persoon,  
incl. koffie/thee in de pauze,  
verkrijgbaar via de QR code  
of ga naar de website.  
**Holysound.nl**



Tickets (€ 13,50 per persoon) kunt u bestellen via de QR code of via de link eronder.

<https://hsvoorjaarsconcert2025.eventgose.com/>



## GA MEE – Woensdag-wandelingen

Samen, al wandelend, in gesprek en in stilte nadenken over een actueel thema. Graag nodigen we u en jou uit voor de volgende maandelijkse bijeenkomsten:

### WANNEER?

#### GOD LOVEN

Woensdagochtend 5 februari  
Locatie: Kerk in Broek in Waterland

#### VASTEN – NOG VAN DEZE TIJD?

Woensdagochtend 5 maart (aswoensdag)  
Locatie: Kerk in Zuiderwoude

#### VERLOREN EN GEVONDEN

Woensdagochtend 2 april  
Locatie: Kerk in Broek in Waterland

#### VRUHEID

Woensdagochtend 7 mei  
Locatie: Kerk in Zuiderwoude



Samen, al wandelend, in gesprek en in stilte nadenken over een actueel thema. Wat een mooie traditie, elke eerste woensdag van de maand – loop een keer mee!

Vanaf 9.30 uur is er inloop, om 10.00 uur houden we een korte vesper en daarna gaan we wandelen (niet meer dan 5 km). We nemen een vraag mee om over na te denken, eerst in stilte en daarna in gesprek met elkaar.

Na afloop gebruiken we samen onze meegebrachte lunch in de kerk.

Graag opgeven bij ds. Hermen Kroesbergen, tel. 06 – 22989516 of per mail: [hermen.kroesbergen@gmail.com](mailto:hermen.kroesbergen@gmail.com)



PROTESTANTSE GEMEENTE  
ZUIDERWOUDE | UITDAM | BROEK  
IN WATERLAND

### **Gemeentemiddag op 1 februari 2025**

Deze gemeentemiddag stond in het teken van het voorstellen van de nieuwe dominee.

Er waren ongeveer 60 gemeente leden op deze middag aanwezig.

Als eerste heeft David Knibbe (als voorzitter van de beroepingscommissie) verslag gedaan van het proces dat ertoe geleid heeft dat er een nieuwe dominee kan worden beroepen.

Mede de wervende video, die door Lotan Bierdrager is samengesteld, heeft ervoor gezorgd dat René Alkema is aangesteld als dominee van onze protestantse gemeente voor een aanstelling ter grote van 0,5 fte. Wat neerkomt op een halve baan, met als streven om 2 keer per maand voor te gaan in onze kerk.

René Alkema heeft zichzelf aan de aanwezigen voorgesteld en verteld wat hem zoal ertoe heeft aangezet om op onze vacature te reageren. Na het vermelden van zijn gezinssamenstelling en woon-omgeving ging het ook over zijn interesse op het gebied van de natuur. Met name de vogels in de vrije natuur.

Nadat dit alles was aangehoord kregen de aanwezige gemeenteleden de mogelijkheid om via een anoniem stembriefje zijn of haar goed- of afkeuring over de aanstelling uit te spreken.

De uitslag was als volgt: Alle ingeleverde stembriefjes gaven aan dat men het eens was met de aanstelling van Ds. René Alkema.

Deze melding aan onze nieuwe dominee en zijn vrouw werd feestelijk onderstreept met de uitreiking van een mooie bos bloemen.



## Kerkenraad / kerkrentmeesters

Het tweede gedeelte van de middag is ingevuld met een tweetal sessies. Eén waarbij de financiën van zowel de kerk als de diaconie werden besproken. De opbrengsten (alleen op papier) van de waarde verhogingen van zowel de pastorie als het aandelenpakket klonken bij de meeste positief in de oren.

Een ander groep heeft zich bezighouden met ontwerp ideeën om de Voorhofzalen een modernere uitstraling te geven. Met deze ideeën kunnen we wel wat mee.



Als laatste wat er op deze middag naar voren kwam, was de bekendmaking van de opbrengst van de in december georganiseerde Christmas Passion. Er werd een cheque van € 7.300,- uitgereikt, wat een bijzonder mooi bedrag is. Allen nogmaals bedankt hiervoor.

Met een hapje en een drankje werd de geslaagde middag afgesloten.

**Aad Bakker**



## Ingezonden

### Lied over Landsmeer

Volgend jaar bestaat ons dorp 700 jaar. Burgemeester de Lange deed een oproep in het Nieuwsblad Landsmeer (Kompas) om te horen of er mensen zijn die in het hier en nu een lied over Landsmeer kunnen schrijven.

In zijn nieuwjaarstoespraak gaf de burgemeester, als niet-gelovige, blijk van de meerwaarde van onze kerk in de samenleving. Hoe mooi zou het zijn als wij als gemeenteleden hiertoe een kans zien. Deze gedachte wil ik graag, bij u neerleggen mede gezien de ongekende kwaliteiten van menig gemeentelid, wie weet borrelen er al regels en zinnen bij u op. De tijd zal het leren. Wie pakt de handschoen op.

**Joke Grevenstuk**

### **23 februari Wereldhuis een stap verder in de Bijlmer**

Stapverder is een inloophuis waar mensen in Amsterdam Zuidoost terecht kunnen voor informatie, advies en hulpverlening op het gebied van wonen, werken, inkomen, inburgering, gezondheid, zorg, recht, migratie. Ze bieden gratis Nederlandse les, naailes en handwerk-cursussen, medische, juridische en sociale spreekuren.

### **02 maart Zending Egypte**

Seksueel en gender gerelateerd geweld in de huiselijke kring was al een groot probleem in Egypte, maar door de toenemende armoede neemt het alleen maar toe. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan een veiligere en vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor mensen laten zien. Ze traint kerkleiders van lokale gemeenten om het probleem bespreekbaar te maken. Daarnaast worden verzorgers van kinderen toegerust in het beschermen van de jonge generatie tegen geweld en misbruik.

### **09 maart Zending China**

China - Toevluchtsoord voor migranten in nood

In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische migranten, vooral vrouwen. Hun positie is kwetsbaar: soms worden ze opeens ontslagen en staan dan zonder inkomen en onderdak op straat. Anderen worden misbruikt of staan er bij ziekte

alleen voor. Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk onderdak, medische zorg, psychosociale begeleiding en juridische hulp. Ook kunnen vrouwen Bijbel- of Koranstudies, cursussen Engels en computervaardigheden volgen, en krijgen ze hulp om hun positie te versterken.

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Daarom collecteren we voor dit project in China dat vrouwen een beter leven geeft.

### **16 maart Missionair werk Nederland Kliederkerk**

De Kliederkerk is er voor jong en oud. Kliederkerk is een vrolijke en gastvrije missionaire vorm van kerk-zijn. Het brengt jong en oud, niet-gelovigen en kerkelijk betrokkenen samen. Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op een creatieve manier de Bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor hun eigen leven.

De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale Kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen meer over de Bijbel kunnen leren en samen kunnen vieren en eten.

### **23 maart Werelddiaconaat Moldavië**

Kerken geven kinderen een toekomst. In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. In samenwerking met Youth for Christ vangen kerken hen op en zorgen ze voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.



## 30 maart Werelddiaconaat Colombia

Kinderen in achterstandswijk weerbaar maken.

In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in wijken vol armoede en geweld. Het buurtcentrum van FPT is een veilige plek waar ze terecht kunnen voor sport, spel en creativiteit. Elk jaar kunnen hier ook 45 jongeren een koksopleiding volgen. Ook ouders worden begeleid. De kinderen leren hun rechten kennen. Ze worden weerbaar gemaakt tegen geweld en kunnen op deze manier een beter bestaan opbouwen. Voor veel kinderen is het centrum hun tweede thuis.

## 06 april KIA Zending Golfstaten

De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten

In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze

arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorangers in een vertelmethode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van alledag. De Bijbel geeft moed en kracht.

## 13 april Missionair werk Nederland

Missionaire kansen met Pasen

Met het landelijke event The Passion komt het paasverhaal bij miljoenen mensen in de huiskamer. Een missionaire kans! Daarom biedt de Protestantse Kerk rond de uitzending van The Passion diverse initiatieven aan. Kerken kunnen met een Passionpakket voor buurtbewoners een kijkavond organiseren en over de betekenis van Pasen doorpraten. Ook kunnen ze een wake met een replica van het passionkruis organiseren. Zo ben je

kerk naar buiten. Voor kijkers thuis is er online verdiepend materiaal en een magazine.

## Inzameling Voedselbank

Ook dit jaar wil de diaconie de Voedselbank ondersteunen, zowel financieel als zichtbaar.

Wij staan weer klaar om uw gaven in ontvangst te nemen op de zaterdagen 8, 15, 22 en 29 maart in Het Kruispunt tussen 11.00-12.00 uur. Misschien wilt u wel op een van de dagen een uurtje helpen? Laat het dan even weten voor de indeling van het rooster op [diaconie@pglandsmeer.nl](mailto:diaconie@pglandsmeer.nl). Vele handen..... Voorgaande keren was het een groot succes, dit jaar toch ook?

## Op weg naar Pasen

De Diaconie nodigt u van harte uit om de 'Op weg naar Pasen viering', met ons mee te beleven. De viering wordt georganiseerd door de Diaconie en vindt plaats op dinsdag 15 april a.s, inloop vanaf 10.30 uur.

Na een kopje koffie/thee beginnen we met het liturgische gedeelte dat verzorgd wordt door de diakenen en met Anje Rietberg op de piano, daarna zal er een gezellig samenzijn zijn. We sluiten de ochtend af met een gezamenlijke broodmaaltijd.

In verband met de boodschappen willen we graag dat u zich opgeeft. Dit kan bij via [diaconie@pglandsmeer.nl](mailto:diaconie@pglandsmeer.nl) of vanaf 9 maart op het bord in de hal. Opgeven kan tot zondag 13 april.



## Veertigdagen project en kinderdienst



Heb je nog een houten kruis van een eerder jaar thuis staan? Dan mag je die meenemen, en dan kun je die opnieuw versieren. Als je die niet hebt, zorgen wij daarvoor. Geef bij het opgeven even aan of je zelf al een houten kruis hebt, of dat wij er een voor je moeten maken. Wij zorgen voor de rest van de versiering! Je kunt je opgeven t/m zondag 6 april. Het lijkt ons leuk als jullie er bij zijn!

In het veertigdagen project van dit jaar vieren we het wonder van Pasen. Het project start op 9 maart 2025. In de 40-dagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Dat feest gaat niet alleen over een wonder dat 2000 jaar geleden gebeurd is, het gaat ook over het nieuwe begin dat God met mensen maakt. Over het leven, dat niet eindigt in pijn en verdriet, maar verder gaat. Daarvan mogen we blijven getuigen, we blijven ervan zingen, we blijven ons er over verwonderen. Vertelt en viert u met ons mee?

De kinderdienst is met Palmpasen op zondag 13 april 2025

### Palmpasenstok maken

Zaterdag 12 april van 14:00-15:00 uur kun je een Palmpasen-stok komen maken. Ben je tussen de 4 en 12 jaar oud en zou je het leuk vinden om dit in de kerk te doen? Geef je dan op bij Aytin of Flora of mail: [jeugdouderling@pglandsmeer.nl](mailto:jeugdouderling@pglandsmeer.nl)



## Knutselclub



Kom dit jaar nog knutselen!! De knutselclub stopt op 31 maart, dus het kan nog ☺

Dus kom voor die tijd nog even gezellig knutselen met de leiding op de maandagen van 18:45 tot 19:45. Kosten zijn € 0,50 per keer!



Antwoorden Paaspuzzel

## Elke dag een Bijbelverhaal

Lezen jullie thuis vaak uit de Bijbel? En doe je dat op een vast moment?

Met de Verhalen Challenge van Kind op Zondag geef je een nieuwe impuls aan het vertellen van Bijbelverhalen.

Een week lang lees je als gezin elke dag een verhaal. Je houdt bij welke verhalen er verteld zijn en wat jullie bijzonder vonden aan deze verhalen.

Welke Bijbelverhalen? Je mag zelf kiezen welke Bijbelverhalen jullie lezen. Misschien kun je samen een keuze maken.

**Elke dag een verhaal**  
scoreformulier verhalen challenge

Dag	Welk verhaal hebben jullie verteld?	Door wie werd het voorgelezen?	Wie hebben het verhaal geluisterd?	Wat vonden jullie bijzonder?
Zondag datum: _____				
Maandag datum: _____				
Dinsdag datum: _____				

vervolg scoreformulier →

Dag	Welk verhaal hebben jullie verteld?	Door wie werd het voorgelezen?	Wie hebben het verhaal geluisterd?	Wat vonden jullie bijzonder?
Woensdag datum: _____				
Donderdag datum: _____				
Vrijdag datum: _____				
Zaterdag datum: _____				



## HORizontaal

- 4 Als Jezus verschijnt aan de discipelen zegt Hij: Ik geef jullie Mijn ..... (Joh. 20:19)  
 8 Andere naam voor de Heilige Geest, (Joh. 14:26)  
 9 Jezus wordt door de soldaten geseseld (geslagen) op zijn .....  
 10 Wat roepen de mensen als Jezus op een ezel Rijdt? (Joh. 12:13)  
 14 Wat ligt er in het lege graf? (Joh. 20:5)  
 15 Judas verraadt Jezus. Hoeveel discipelen blijven er over en zijn samen in het huis als Jezus voor de 2e keer verschijnt?  
 16 Wat geeft licht in het donker, en hebben de soldaten bij zich als ze Jezus gevangen nemen?(Joh. 18:3)  
 18 Jezus is Heer! We noemen Hem daarom.....Jezus  
 19 Wie denkt Maria dat ze tegen komt in de graftuin? (Joh. 20:15)

## VERTICAAL

- 1 wat zijn de laatste woorden van Jezus? Vader.....het hen, want ze weten niet wat ze doen. (Luc. 23:46)  
 2 De valse getuigen liegen en vertellen niet de waarheid, maar....  
 3 Hoe verraadt Judas zijn Meester? Hij geeft de meester een.....  
 4 Wat betekenen Jézus' woorden aan het kruis: Eli lama sabachtani? Mijn God waarom hebt U Mij.....(Marcus 15:34)  
 5 Wat zegt Jezus als hij aan het kruis hangt? Vader....het hun, want ze weten niet wat ze doen.  
 6 Welke discipel staat met de moeder van Jezus bij het kruis? (Joh. 19:26)  
 7 Wat slaat Petrus met zijn zwaard van een soldaat af? (Joh. 18:10)  
 11 Weet je dat je waardevol bent? Jezus gaf voor jou Zijn.....  
 12 Jezus is onze redder. Wat betekent de naam: Jezus? God.....  
 13 Welk woord ontbreekt? Jezus roept aan het kruis: Eli Eli.....sabachtani (Marcus 15:34)  
 17 Jezus draagt in onze plaats de straf, wie wil Hij vergeven?



## Activiteiten agenda

Datum	Tijd	Activiteit
ledere dinsdag	10.00	Open kerk
25 februari	19.30	Diaconie bij Hannie
	20.00	Christelijke meditatie
27 februari	14.00	Liturgie en eredienst
5 maart	10.00	RK Viering
	10.00	Aswoensdagviering
7 maart	10.00	Koffie met noten
8 maart	11.00	Inzameling voedselbank
14 maart	10.00	Leeskring Sacks
15 maart	11.00	Inzameling voedselbank
18 maart	20.00	Christelijke meditatie
22 maart	11.00	Inzameling voedselbank
25 maart	19.30	Diaconie bij Hannie
29 maart	11.00	Inzameling voedselbank
28 maart	11.00	Leeskring Sacks
29 maart	11.00	Inzameling voedselbank
30 maart	19.30	Repetitie Paasprojectkoor
02 april	10.00	RK Viering
	17.00	Maaltijd en lezing Groene kerk
4 april	10.00	Koffie met noten
6 april	19.30	Paasprojectkoor
8 april	20.00	Christelijke meditatie
13 april	19.30	Paasprojectkoor

*Tenzij anders vermeld in **Het Kruispunt***

## Kerkdiensten

### Zondag 23 februari 10.00 uur

**Predikant:** Ds. Trinus Hibma  
**Ouderling:** Saskia Mulder  
**Diaken:** Harry Kruizenga  
**Organist:**  
**Koster:** Ine van Brenk  
Kinderoppas en kindernevendienst

### Zondag 23 Februari 14.30 uur Intrededienst

**Predikant:** Ds René Alkema  
**Ouderling:** Flora Doeven  
**Diaken:** Harry Kruizenga  
**Organist:** Anje Rietberg  
**Koster:**  
Kinderoppas en kindernevendienst

### Zondag 2 maart 10.00 uur

**Predikant:** Dhr. Frank Werkman  
**Ouderling:** Marianne de Vries  
**Diaken:** Gera Knibbe  
**Organist:** Anje Rietberg  
**Koster:** Aad Bakker  
Kinderoppas en kindernevendienst

### Zondag 9 maart 10.00 uur 1<sup>e</sup> zondag 40 dagentijd

#### Viering Heilig Avondmaal

**Predikant:** Ds. René Alkema  
**Ouderling:** Gerard Knibbe  
**Diaken:** Hans Sijmons  
**Organist:** Anje Rietberg  
**Koster:** Arie de Vries  
Kinderoppas en kindernevendienst



### Zondag 16 maart 10.00 uur 2<sup>e</sup> zondag 40 dagentijd

**Predikant:** Ds. Aarnoud v.d. Deijl  
**Ouderling:** Flora Doeven  
**Diaken:** Corry Stellema  
**Organist:** Pieter-Jan Aartsen  
**Koster:** Ronald de Jongh  
Kinderoppas en kindernevendienst

### Zondag 23 maart 10.00 uur 3<sup>e</sup> zondag 40 dagentijd

**Predikant:** Ds. René Alkema  
**Ouderling:** Saskia Mulder  
**Diaken:** Hans Sijmons  
**Organist:** Anje Rietberg  
**Koster:**  
Kinderoppas en kindernevendienst

### Zondag 30 maart 10.00 uur 4<sup>e</sup> zondag 40 dagentijd

**Predikant:** Ds. Oane Reitsma  
**Ouderling:** Hannie Been  
**Diaken:** Jannica Visscher  
**Organist:** Pieter-Jan Aartsen  
**Koster:**  
Kinderoppas en kindernevendienst

### Zondag 6 april 10.00 uur 5<sup>e</sup> zondag 40 dagentijd

**Predikant:** Ds. René Alkema  
**Ouderling:** Marianne de Vries  
**Diaken:** Gera Knibbe  
**Organist:**  
**Koster:**  
Kinderoppas en kindernevendienst

### Zondag 13 april 10.00 uur 6<sup>e</sup> zondag 40 dagentijd Palmzondag

**Predikant:** Ds. René Alkema  
**Ouderling:** Aytin Goede  
**Diaken:** Peter Heemeijer  
**Organist:**  
**Koster:**  
Kinderoppas en kindernevendienst